

# ENDÜLÜS'TE MÜLÜKU'T-TAVÂİF'TEN ABBÂDÎLER (1023-1091)

**Sevgi YALT**

Çarşıbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, 04628213502,  
Hadim571@hotmail.com, ORCID NO: 0000-0001-6795-5539

**Adnan ADIGÜZEL**

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları İslâm Tarihi Anabilim Dalı,  
02222393750-6062, adiguzela63@gmail.com, ORCID NO: 0000-0002-4818-4051

**Article Types / Makale Türü:** Research Article / Araştırma Makalesi

**Received / Makale Geliş Tarihi:** 15/06/2023

**Accepted / Kabul Tarihi:** 19/11/2023

<https://doi.org/10.26791/10.26791/sarkiat.1315385>

\* Bu çalışma Sevgi Yalt'ın, Prof. Dr. Adnan Adığuzel danışmanlığında 04/02/2022 tarihinde tamamladığı  
"Tavâif-i Mülük'tan Abbâdîler Devleti" başlıklı yüksek lisans tezi esas alınarak hazırlanmıştır  
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve Sanatları,  
Tezli Yüksek Lisans Programı, Eskişehir, Türkiye, 2022).

## Endülüs'te Mülükü't-Tavâif'ten Abbâdîler (1023-1091)

### Öz

Müslümanlar 8. yüzyıl başlarında İber Yarımadasını fethetmişler ve bölgeye Endülüs demişlerdir. Burası Müslümanların hâkim olduğu yüzyıllar boyunca (711-1492) Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin birlikte yaşadığı bir coğrafya olmuştur. Bölgede Müslümanlarının en güçlü şekilde temsil edildiği ve buradaki İslamlaşmanın gerçekleştiği dönem Endülüs Emevi Devleti'nin hâkim olduğu yillardır (756-1031). Bu devletin yıkılma sürecine girdiği 11. yüzyıl başlarından itibaren Endülüs'teki Müslümanların hâkim olduğu bölgede dağılmalar başlamıştır. Bu süreçte hemen her şehirde küçük devletler kurulmuştur. Bu anlamda 300-400 bin km karelik küçük bir alanda "mülükü't-tavâif" denilen birçokları bir şehir ya da kaleden ibaret olan onlarca devletçik ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada bu küçük devletlerden (mülükü't-tavâiften) biri olan, 1023-1091 yılları arasında Endülüs'te İşbiliye merkezli olarak hüküm sürmüş Abbâdî Devleti ele alınmıştır. Bu devlet İşbiliye kadısı Ebû'l-Kasım Muhammed b. Abbâd tarafından 1023 yılında kurulmuş, mülükü't-tavâifin en büyüğüdür. Devlet, 1091 yılında Murâbitlar tarafından yıkılana kadar 68 yıl hüküm sürmüştür.

Bu çalışmada devletin ortaya çıkış süreci, siyasi faaliyetleri ve komşu devletlerle ilişkileri ele alınmıştır. Bunun yanında devletin yöneticileri olan İbn Abbâd, Mu'tazid, Mu'temid dönemleri, siyasi olayları anlatılmış, Abbâdîlerde idarî ve sosyo-kültürel hayat hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışmanın Endülüs'te kurulan Mülükü't-tavâif devletlerinin tarihi, özellikleri ve faaliyetleri noktasında yapılacak çalışmalarla örneklik teşkil etmesi amaçlanmıştır.

**Anahtar Kelimeler:** Mülükü't-tavâif, İşbiliye, Abbâdî, Mu'tazid, Mu'temid

## Abbadis From Muluku't-Tavaif in andalusia (1023-1091)

### Abstract

Muslims conquered the Iberian Peninsula in the early 8th century and named the region Andalusia. This was a geography where Muslims, Christians and Jews lived together during the centuries when Muslims dominated (711-1492). The period when Muslims were most strongly represented in the region and Islamization took place here was during the years when the Andalusian Umayyad State was dominant (756-1031). From the beginning of the 11th century, when this state entered the process of collapse, disintegration began in the Muslim-dominated region of Andalusia. In this process, small states were established in almost every city. In this sense, in a small area of 300-400 thousand square kilometers, dozens of statelets called "mülükü't-tevâif" emerged, most of which consisted of a city or a castle. In this study, the Abbâdî State, one of these small states (mülükü't-tavaif), which ruled in Andalusia, centered in İşbiliye, between 1023-1091, is discussed. This state was ruled by the judge of İşbiliye, Ebû'l-Kasım Muhammed b. Founded by Abbad in 1023, it is the largest of the mulûku't-tawaif. The state ruled for 68 years until it was destroyed by the Almoravids in 1091.

In this study, the emergence process of the state, its political activities and relations with neighboring states are discussed. In addition, the periods of Ibn Abbad, Mu'tazid and Mu'tamid, the rulers of the state, and their political events were explained, and information was given about the administrative and socio-cultural life of the Abbâdîs. This study is intended to serve as an example for future studies on the history, characteristics and activities of the Mülükü't-Tevâif states established in Andalusia.

**Keywords:** Mulük al-tawâif, Sevilla, Abbâdî, Mu'tazid, Mu'temid

## Giriş

Endülüs, 711 yılında Târik b. Ziyâd ve Musa b. Nusayr'ın çabalarıyla Müslümanların eline geçmiştir. Bu bölgeye yüzyıllarca Müslümanlar hâkim olmuş ve burada İslâm medeniyetini en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Endülüs Emevî Devleti'nin kurulmasıyla (756) Endülüs'te siyasi, ekonomik, kültürel, dinî vb. alanlarda yeni bir dönem başlamış ve önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Bölgede önemli düzeylere ulaşan bilim, sanat ve kültürel seviye Avrupa'ya örnek olmuştur.<sup>1</sup> Endülüs Emevî Devleti'nin 11. yüzyılın ilk yıllarından itibaren yıkılmaya doğru gittiği dönemde 1009'dan başlayarak bölgedeki Müslümanların siyasi birliği bozulmuştur. Bunun sonucu olarak Endülüs'te Müslümanların hâkim olduğu topraklarda çok sayıda küçük bölge, şehir, kale devletleri ortaya çıkmıştır. Onlarca sayıdaki bu devletlere küçük krallıklar anlamında “Tavâif-i Mülük” ismi verilmiştir. Bu devletler içinde en büyüğü ise İsbiliye merkezli kurulan Abbâdîler (Benî Abbâd) Devleti'dir.

Abbâdîler Devleti, 1023 yılında İsbiliye (Sevilla) merkezli olarak kurulmuştur. Devletin kurucusu olan İbn Abbâd, kökeni itibariyle Hims'ta yerleşik olan Lahm Araplarına mensuptur. Bu devletin ilk emîri, Ebû'l-Kâsim Muhammed b. Abbâd'tır. Muhammed, 1042 yılına dek devletinin sınırlarını genişletmek için çaba harcamıştır. O, 1042 yılında vefat ettiğinde yerine oğlu Mu'tazid lakaplı Ebû Amr Abbâd b. Muhammed geçmiştir.<sup>2</sup>

Mu'tazid dönemi Abbâdîlerin en güçlü olduğu ve devlet sınırlarının genişlediği bir dönemdir. Mu'tazid Birzâlîler, Eftasîler, Zîrîler gibi komşu emîrliklerle mücadele ederek devletinin sınırlarını genişletmiştir. Onun döneminde bu emîrlik, mülükü't-tavâifin en büyüğü haline gelmiştir. Mu'tazid 1069 yılında vefat edince yerine oğlu Muhammed geçmiş ve Mu'temid lakabını almıştır. Mu'temid, birçok şehrin yanı sıra Endülüs'te Emeviler Devleti döneminde başkent olarak kullanılan Kurtuba'yı da ele geçirmiştir. Bu dönemde bir yandan da kuzeydeki Hıristiyan krallıklarla mücadele edilmiştir.<sup>3</sup>

Kastilya Kralı VI. Alfonso'nun Tuleytula'yı alması (1085) Endülüs Müslümanlarının tamamının siyasi bağımsızlıklarını tehlikeye sokmuştur. Bu elim olaydan sonra Abbâdî emîri Mu'temid'in gayret ve girişimleriyle Endülüs emîrlikleri bir araya gelerek Kuzey Afrika'daki Murâbitîler'dan yardım isteme kararı almışlardır. Murâbitîlerin emîri Yûsuf b. Taşfin<sup>4</sup> onların yardım isteğini kabul ederek ordusuyla Endülüs'e gelmiştir. Yapılan Zellâka Savaşı'nda (12 Recep 479/23 Ekim 1086) Müslümanlar Haçlı/Hıristiyan güçlerini bozguna uğratmışlardır. Bu zafer Endülüs Müslümanları açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Savaşın ardından Yûsuf Mağrib'e dönmüştür.<sup>5</sup> Zellâka zaferinden kısa zaman sonra Hıristiyanlar tekrar saldırıyla geçişler, Mu'temid de Yûsuf b. Taşfin'den bir kez daha yardım istemiştir. Bu yardım talebi üzerine Yûsuf ikinci kez Endülüs'e geçmiş ancak buradaki Müslüman liderlerin kendi aralarındaki çekişmeler ve Yûsuf'a destek konusunda gevşek davranışları başarılı bir sonuç almalarını engellemiştir ve Yûsuf tekrar memleketi Mağrib'e dönmüştür. Yûsuf, bu süreçte Endülüs'te birbirleriyle sürekli çekişme halinde bulunan ve düşmanlara karşı ise çaresiz bir şekilde teslim olma yolundaki bölge devletlerini ortadan kaldırımıaya karar vermiştir (1090). Endülüs'ün en büyük emîrliği olan Abbâdîler Devleti de bu dönemde Murâbitîler tarafından ortadan kaldırılan (1091) devletlerden biri olmuştur. Abbadîler Devleti'ne son verildikten sonra emîr Mu'temid ve ailesi Ağmât'a sürülmüş ve o burada 1095 yılında vefat etmiştir.<sup>6</sup>

Ülkemizde, tavâif-i mülükun en büyüğü olan Abbâdîler hakkında yeterli düzeyde çalışma yapılmamıştır. Bu konudaki bilgiler, genellikle ansiklopedi maddeleri ve bazı kitaplardaki küçük paragraflar düzeyinde, detайлara girilmeden anlatılmıştır. Bu çalışmaya tavâif-i mülükun en güçlü devleti olan Abbâdîler Devleti'nin İslâm tarihindeki yeri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Burada Endülüs'te 11. yüzyılda ortaya çıkan İbn Abbâd'ın kurduğu bu devletin tarihi aydınlatılmaya gayret gösterilecektir.

1 Mehmet Özdemir, “Endülüs - TDV İslâm Ansiklopedisi”, erişim: 19 Aralık 2021; Roger Garaudy. *Endülüs'te İslâm-Düşüncenin Başkenti Kurtuba*, (İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2014); Meria Rosa Menocal. *Dünyanın İncisi Endülüs Modeli*. (İstanbul: Etkileşim Yayınları, 2006).

2 Hakkı Dursun Yıldız, “Abbâdîler - TDV İslâm Ansiklopedisi”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, erişim: 14 Temmuz 2021, <https://islamansiklopedisi.org.tr/abbadiler>.

3 Yıldız, “Abbâdîler - TDV İslâm Ansiklopedisi”.

4 Bu konuda daha geniş bilgi için bk.: Adnan Adigüzel, Yûsuf b. Taşfin, Ensar Yay. İstanbul 2022.

5 Mehmet Özdemir, “Yûsuf b. Taşfin - TDV İslâm Ansiklopedisi”, erişim: 01 Temmuz 2021, <https://islamansiklopedisi.org.tr/yusuf-b-tasfin>; Mehmet Özdemir, “Zellâka Savaşı - TDV İslâm Ansiklopedisi”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, erişim: 14 Temmuz 2021, <https://islamansiklopedisi.org.tr/zellaka-savasi>.

6 Abdülvâhid Merrâküşî, *el-Mu'cib fi Telhisi Ahbâri'l-Mağrib*, thk. Muhammed Said Aryan, 1. Bs (Kahire, 1963), 208. Bu konuda daha geniş bilgi için bk.: Sevgi Yalt, *Tavâif-i Mülük'ten Abbâdîler Devleti* (Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2022).

## 1. Abbâdîlerin Kökeni ve Devletin Kuruluşu

Abbâdîlerin, İslâm'dan önce Hîre'de yaşayan ve Hîre Krallığı'nın soyundan olan Lahm kabilesine mensup olduklarına dair rivayetler vardır.<sup>7</sup> Abbâdîler, Nu'man b. Münzir Mau's-Sema'nın oğullarındandır.<sup>8</sup> Abbâdîlerin atalarından Nuaym ve Attâf b. Nuaym Hîms'ta Şam ve Mısır arasındaki el-Ariş'te yaşamışlardır.<sup>9</sup> Attâf b. Nuaym 123/741 yılında Belc b. Bişr el-Kureyi'nin maiyetindeki askerlerle birlikte Endülüs'e geçmiş ve Vâdilkebir'in (Guadalquivir) kıyısında Endülüs'ün güneybatısında bulunan İşbiliye'ye (Sevilla) bağlı bir yer olan Taşane bölgесine iki günlük mesafede olan bir köye yerleşmiştir.<sup>10</sup> Onun soyundan gelen İsmail b. Muhammed b. İsmail b. Kureyş b. Abbâd b. Ömer b. Eslem b. Ömer b. Attâf b. Nuaym el-Lahmî, Abbâdî Devleti'nin ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Baba tarafından Arap, anne tarafından İspanyol olan bu kişi, Taşane'de dünyaya gelmiş ve «Ebû'l-Velîd» olarak künyelenmiştir.<sup>11</sup> Gençliğinde İbn Abdülber'le birlikte birçok âlimin meclislerine katılmıştır.<sup>12</sup>

Ebû'l-Velîd'in çok zengin bir kişi olduğu, hatta zenginliğinin İşbiliye'nin üçte birine denk geldiği belirtilmiştir.<sup>13</sup> Ebû'l-Velîd, zenginliği ve cömertliğinden dolayı Endülüs Emevî Devleti parçalandıktan sonra ortaya çıkan iç karışıklıklar sebebiyle başı belaya giren bazı önemli şahsiyetleri himayesine almıştır. Abbâdîler, Endülüs Emevî Devleti'nde birçok vazifede bulunmuşlardır. Bu durumu onların zenginliğinin kaynağı olarak da düşünebiliriz. Muhammed b. İsmail, başlangıçta Taşane'de sahip olduğu donanımla buradaki dinî ve idarî işleri yürütmüştür. Onun oğlu olan Ebû'l-Velîd ise bir süre II. Hişâm'ın (976-1008) muhafiz birliğinin komutanlığını yapmış, daha sonra devletin adeta fiili başkanları durumundaki Amirîlerden, Hâcîb İbn Ebû Âmir el-Mansûr tarafından Kurtuba Camii imam-hatîpliğine, ardından İşbiliye kadılığına getirilmiştir.<sup>14</sup>

Zü'l-vizâreteyn" (iki farklı vezirliğe tek başına atanmış) unvanına sahip olan İbn Abbâd, İşbiliye kadılığının yanında şehrin asayış işlerinin idare ve kontrolünü de üzerine almış, bu şekilde büyük oranda İşbiliye idaresini de yürütmüştür.<sup>15</sup> İbn Abbâd, bu dönemde bulunduğu makamları kaybetmemek için halifeler ve diğer ileri gelen devlet adamlarıyla arasını iyi tutmuştur. Öte yandan İbn Abbâd, halkla ilişkilerini de oldukça iyi tutmuş, onlardan ihtiyacı olanların yardımına koşmuştur. O, bölgesinde halkın sevgi ve saygısını kazanmıştır. Gerek zenginliği ve soyluluğundan, gerekse cömertliği ve faziletinden dolayı devlet yönetiminin krize girdiği ve idarî zafiyetlerin ortaya çıktığı 11. yüzyıl başlarında, İşbiliye'de halktan çok sayıda kişi onun etrafında toplanmıştır. Bunun sonucu olarak Ebû'l-Velîd, kendisinden sonra ortaya çıkacak olan Abbâdî hanedanlığının kurulmasına zemin hazırlamıştır. O, 414/1023'de gözleri bozulana dek İşbiliye'deki görevine devam etmiş,<sup>16</sup> gözleri görmez olunca da yerine oğlu Ebû'l-Kâsim Muhammed'i geçirmiştir.<sup>17</sup>

Ebû'l-Kâsim Muhammed b. Zü'l-vizâreteyn Ebû'l-Velîd İsmâîl b. Muhammed,<sup>18</sup> Abbâdîler Devleti'nin kurucusu

7 Müellifi Mechûl, *Kitabu'l-Hulelü'l-Mevşîyye fî Zikri'l-Ahbâri'l-Merrâkûşîyye*, thk. Süheyl Zekkâr ve Abdulkadir Zimâme, 1. Bs (Fas: Dâr'r-Reşad el-Hadise, 1979), 46.

8 Feth b. Hâkân el-Kaysî, *Matmahu'l-Enfûs ve Mesrahu'l-Te'ennüs fî Mülehi Ehli'l-Endelüs*, thk. Muhammed Ali Şevâbîke, 1. Bs (Beyrut: Müessesetu'r-Risale, 1983), 170; Şeyh Ahmed b. Muhammed Mekkâri, *Nefhu'l-Tîb min Gusni'l-Endelûsi'r-Râtib*, thk. İhsan Abbas, 1. Bs (Beyrut: Daru Sadîr, 1968), 4, 226; Ebu Abdullah Muhammed b. Abdulla b. Ebu Bekr el-Kudâi İbnü'l-Ebbâr, *Kitâbü'l-Hulleti's-Siyerâ*, thk. Hüseyin Munis, 2. Bs (Kahire: Daru'l-Mearif, 1985), 2, 35.

9 Ebû'l-Abbâs Şemsüddîn Ahmed İbn Hallîkân, *Vefâyâtü'l-A'yân ve Enbâ'ü Ebnâ'i'z-Zamân*, thk. İhsan Abbas, 1. Bs (Beyrut: Daru Sadîr, 1972), 5, 21; Lisânüddîn İbnü'l-Hatîb, *El-İhâta fî Ahbâri Ğurnâta*, thk. Muhammed Abdulla İnan, 1. Bs (Kahire: Mektebetu'l-Hancı, 1974), 2, 108; İbnü'l-Ebbâr, *Hulleti's-Siyerâ*, 2, 35.

10 İbn Hallîkân, *Vefâyât*, 5, 21; Ebû'l-Abbâs Ahmed b. Muhammed İbn İzârî, *el-Beyânü'l-Muğrib fî İhtisâri Ahbâri Mülükî'l-Endelüs ve'l-Mağrib*, thk. Beşar İwâd Ma'rûf ve Mahmud Beşar İwâd, 1. Bs (Tunus: Daru'l-Ğarbî'l-İslami, 2013), 2, 439; İbnü'l-Hatîb, *el-İhâta*, 2, 108.

11 İbnü'l-Hatîb, *el-İhâta*, 2, 108.

12 Muhammed b. Fütûh b. Abdulla Humeydî, *Cevvetü'l-Muktebis fî Tarihi'l-Ulemai'l-Endelüs*, thk. Beşar Avvad Ma'rûf ve Muhammed Beşar Avvad, 1. Bs (Tunus: Daru'l-Ğarbî'l-İslami, 2008), 124; Mehmet Özdemir, "İbn Abbâd, Ebû'l-Kâsim - TDV İslâm Ansiklopedisi", erişim: 01 Temmuz 2021.

13 İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2, 439; Reinhart Pieter Anne Dozy, *El-Muslimune fî'l-Endelüs*, trc. Hasan Hâbeşî, 1. Bs (Kahire: El-Hey'e-tu'l-Misriyyetu'l-Ammetu li'l-kitap, 1995), 3: 10.

14 İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 438; Lisânüddîn İbnü'l-Hatîb, *A'mâlü'l-A'lâm*, ed. Ahmed Muhtâr el-Abbâdî - Seyyid Kesrevi Hasan, 1. Bs (Beyrut-Lübnan: Dârû'l-Kutubu'l-İlmîye, 2002), 1-2: 152.

15 İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2, 438.

16 İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 438.

17 İbnü'l-Hatîb, *A'mâl*, 1-2: 152; Abdurrahman b. Muhammed İbn Haldûn, *Kitabu'l-İber ve Divanu'l-Mübtede ve'l-Haber fî Eyyami'l-Arab ve'l-Acem ve'l-Berber ve Men Asaruhum mîn Zevî's-Sulatani'l-Ekber* (Suudi Arabistan: Beytu'l-Efkaru'd-Devliyye, t.y.), 999.

18 Onun tam künyesi, Ebû'l-Kâsim Muhammed b. Zü'l-vizâreteyn Ebû'l-Velîd, İsmâîl b. Muhammed b. İsmail b. Kureyş b. Abbâd b. Ammâr b. Eslem b. Ammâr b. Attâf b. Nuaym, Ebû'l-Velîd lakaplı İsmâîl b. Muhammed b. İsmâîl b. Kureyş b. Abbâd el-Lahmîdir. Bkz. Feth b. Hâkân el-Kaysî, *Matmahu'l-Enfûs*, 169; İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 439.

sudur. Onun doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Babasının İşbîliye kadılığı döneminde çok iyi bir eğitim alarak yetişmiş, babasının gözleri bozulunca onun yerine İşbîliye kadılığı görevine getirilmiştir. İbn Abbâd, zeki ve yöneticilik vasfi yüksek biri olarak sahip olduğu bilgi ve görgüyle babasının yerini doldurmuştur. Babasından kendisine kalan maddi mirasla da İşbîliye'nin en zenginlerinden biri olmuştur.<sup>19</sup>

Onun işbaşına gelmesi sürecinde Endülüste Hammûdîler dönemi (1016-1058) yöneticiisi İşbîliye emîri Kâsim b. Hammûd'un öldürülen kardeşi Ali b. Hammûd'un yerine hilafete geçmek için Kurtuba'ya giderken (409/1018)<sup>20</sup> şehrin idaresini Ebû'l-Velîd b. Abbâd'a bırakması önemli bir aşamadır. Önceden şehrin kadılığını yürüten Ebû'l-Velîd b. Abbâd böylelikle şehrin idaresini de eline almıştı. Bu durum Kâsim b. Hammûd'un, hilafetin kendi hakkı olduğunu ileri süren yeğeni Yahyâ b. Ali b. Hammûd'un Kurtuba'yı işgal etmesi ve Kâsim'in kaçip İşbîliye'ye sığınmasına kadar sürmüştü. Daha sonra Kâsim, İşbîliye'de yerine oğulları Muhammed ile Hasan'ı bırakarak<sup>21</sup> hilafeti Yahya'dan almak üzere tekrar Kurtuba'ya gitmiştir (414/1023).<sup>22</sup> Ancak Kurtuba'da yeğeni Yahya ile mücadeleye girince Kurtuba halkı tarafından şehirden çıkarılmış<sup>23</sup> ve tekrar İşbîliye'ye hareket etmiştir.<sup>24</sup> Ancak bu sırada İbn Abbâd, şehrin önemli simalarından olan Muhammed b. Zîrî b. Donas el-Yafrânîyi de yanına alarak halkın desteğiyile şehrin kapılarını Hammûdîlere kapatarak onları şehrde sokmamıştır. Bu sırada İşbîliye'de olan Kasım'ın oğulları Hasan ve Muhammed de şehirden çıkartılmışlardır.<sup>25</sup> Hammûdîlerin şehirden uzaklaştırılmasından sonra İbn Abbâd ile Muhammed b. Zîrî, şehrin imarı ve savunmasını güçlendirmiştir. İşbîliye'de halkın isteği ve desteklemesiyle Ebû'l-Kâsim İbn Abbâd şehrin yönetimini ele geçirmiştir.<sup>26</sup> İbn Abbâd'ın şehirde kadılık makamında olması, ailesinin İşbîliye topraklarının üçte birine sahip olması ve İbn Abbâd'ın 1018'de başlayan yönetimdeki başarısı bu konuda halkın desteğini almışında önemli bir rol oynamıştır.<sup>27</sup>

İbn Abbâd şehrin yönetimi için bir istişare heyeti oluşturmuştur. Böylelikle İşbîliye yönetimini Ebû'l-Kâsim Muhammed b. Abbâd, fakih Ebûbekir Muhammed b. Hasan ez-Zübeydî ve Vezir Ebû Muhammed Abdullâh b. Meryem el-Elhani gibi şahıslar üstlenmişlerdir (414/1023).<sup>28</sup> Şehrin tüm işleri bu üç kişinin istişare ile verdikleri kararlarla yürütülmeye başlanmıştır, önemli evraklara üçünün de mührü basılmıştır. Ancak bir süre sonra İbn Abbâd'ın nüfuzu iyice artmış ve şehirdeki yönetimi tek başına sürdürmeye başlamıştır.<sup>29</sup> İstishare meclisi her ne kadar varlığını devam ettirse de asıl karar mercii İbn Abbâd olmuştur. Bu yeni dönemde İbn Abbâd'ın tüm yetkileri eline alması dolayısıyla Abbâdî Devleti fiilen kurulmuştur.

İbn Abbâd, devletin askerî anlamda güçlenmesi için Arap, Berberî ve Hıristiyan paralı askerlerin de bulunduğu bir ordusu kurmuştur.<sup>30</sup> İbn Abbâd, Bâce'yi<sup>31</sup> ele geçirerek ülke sınırlarını genişletmeye çalışmış, kuzeybatı komşuları olan Eftasilerle çatışmalara girmiştir (421/1030).<sup>32</sup>

Bu döneminin belki de en önemli olayı sabık Endülüste Emevî halifesı II. Hişâm'ın halife olarak ortaya çıkarılmasıdır. Daha önce birkaç kez olduğu söylenen II. Hişâm, İbn Abbâd döneminde tekrar ortaya çıkarılmış, Abbâdîlerin merkezi olan İşbîliye'de onun adına halife olarak halktan biat alınmıştır. İbn Abbâd'ın oğlu da kendisine hâcîp olarak atanarak onun adına konuşmuş ve bu dönemde Abbâdî Devleti Endülüste büyük bir üne kavuşmuştur. Bu kişinin gerçek Hişâm olup olmadığı ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Ancak onun gerçek Hişâm değil, Hişâm'a çok

19 İzzeddin İbnü'l-Esîr, *İslam Tarihi el-Kâmil fi'l-Târîh*, trc. Abdülkerim Özaydın, 1. Bs (İstanbul: Bahar Yayınları, 1991), 9: 215.

20 Mehmet Özdemir, "Hammûdîler" TDV İslâm Ansiklopedisi, 15, 496, 497. Erişim: 24 Mart 2023.

21 Humeydî, *Cevvetü'l-Muktebis*, 43.

22 İbnü'l-Esîr, *Kâmil*, 1991, 9: 215.

23 Humeydî, *Cevvetü'l-Muktebis*, 43; İbnü'l-Esîr, *Kâmil*, 1991, 9: 216; İmâdüddîn İsmâîl b. Alî b. Mahmûd Ebu'l-Fidâ, *el-Muhtasar fî Ahbâri'l-Beşer*, 1. Bs (Mısır: Dâru'l-Mearif, 1998), 2: 146.

24 Humeydî, *Cevvetü'l-Muktebis*, 43.

25 Merrâküsî, *Mu'cib*, 126; İbnü'l-Esîr, *Kâmil*, 1991, 9: 216; İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 439.

26 İbn Hallîkân, *Vefâyât*, 5: 22.

27 İbn İzârî, 1. Bs (Tunus: Daru'l-Ğarbi'l-İslami, 2013), 3: 195; Delile Şeybani - Karmit Sümeyye, *en-Nazmu's-Siyasiyyetü ve'l-İdariyye fi İşbîliye Hilali Asrı Mülükü'l-Tavâif* (Yüksek Lisans Tezi, Camiatu's-Şehid Hama Lahdar el-Vadi, 2017), 17-18.

28 Humeydî, *Cevvetü'l-Muktebis*, 43; Merâküsî, *Mu'cib*, 149.

29 Humeydî, *Cevvetü'l-Muktebis*, 43; İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 440.

30 İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 44.

31 Portekiz'in aşağı Alentejo bölgesinde, Lizbon'un güneydoğusunda, Kurtuba'nın batısında bulunur. Romalılar devrindeki adı Pax Julia'dır. Bâce ismi fetihten sonra Müslümanlar tarafından verilmiştir. Bkz. Ebu Mervan Abdulmelik b. Muhammed et-Tuzeri İbnü'l-Kerdebus, *Tarihu'l-Endelüs li İbni Kerdebus*, thk. Ahmet Muhtar Abbâdî, 1. Bs (İskenderiye: Ma'hadu'd-Dirasatu'l-İslamiye, 1971), 146; İbrahim Harekat, "Bâce - TDV İslâm Ansiklopedisi", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, erişim: 12 Aralık 2021.

32 Dozy, *El-Muslimûne fî'l-Endelüs*, 3: 12-13; Abdusselam Ahmed Tuud, *Benu Abbâd bi İşbîliye*, 1. Bs (Tetuan: Matbaatu Kerimadis, 1946), 47.

benzeyen ve Rebâh Kalesi'nde<sup>33</sup> müezzinlik yapan Halef el-Husrî olduğu bildirilmiştir.<sup>34</sup> İbn Abbâd, Hişâm'a çok benzeyen bu kişiyi görünce onu gizlice İşbîliye'ye getirmiştir. Birçok tarihçinin onun gerçek Hişâm olmadığı, ona benzeyen biri olduğunu kabul ettiği bu kişi için, halka işığın halifenin gözlerine zarar verdiği söylenilerek bir perde arkasından onun adına biat alınmıştır.<sup>35</sup> Mu'tazîd döneminde halife olduğu iddia edilen II. Hişâm'ın bilinmeyen şekilde ölmesi (451/1059), cenazesinin de kimseye gösterilmemesi onunla ilgili ileri sürülen şüpheleri haklı çıkarmaktadır.<sup>36</sup> Abbâdîler, onun ismi üzerinden Endülüsteki nüfuzlarını iyice artırmışlardır.

Abbadîlerin ilk dönemlerinde daha önce İşbîliye'de de hâkim olan Şii Hammûdîlerle mücadele edilmiş, Hammûdî halifesи Yahya b. Hammûd öldürülmüştür (7 Muharrem 427/ Kâsim 1035).<sup>37</sup> Bu dönemde Karmûne Emîri Muhammed b. Abdullah el-Birzâlî, Mâleka Emîri İdris el-Alevî ve Gîrnata Emîri Bâdîs b. Habbûs birleşerek İsmail b. Abbâd komutasındaki İşbîliye ordusuna saldırmışlardır.<sup>38</sup> Bu savaşta İşbîliye ordusu büyük bir mağlubiyet yaşamış, İbn Abbâd'ın oğlu İsmail (Muharrem 431/Ekim 1039) bu savaşta öldürülmüştür.<sup>39</sup> Bu dönemde Endülüste en önemli şehirlerinden olan Kurtuba alınmaya çalışılmış, ancak başarılı olunamamıştır.

İbn Abbâd, ömrü boyunca devletinin sınırlarını genişletmek için uğraşmış, 29 Cemâziyelevvel 433 (24 Ocak 1042) Pazar günü İşbîliye'de vefat etmiş ve saraya defnedilmiştir.<sup>40</sup> İbn Abbâd, hiçbir hükümdarlık lakabı veya unvanı kullanmamıştır. O, İşbîliye'de edebiyat ve ilim ehli ve aynı zamanda halk tarafından sevilen, sayılan bir kişi olarak yaşamış,<sup>41</sup> vefatından sonra yerine oğlu Mu'tazîd geçmiştir.

## 2. Mu'tazîd-Billâh Dönemi (1042-1069)

Ebû Amr Fahrû'd-devle el-Mu'tazîd-Billâh Abbâd b. Ebû'l-Kâsim Muhammed b. Ebû'l-Velîd İsmail el-Lahmî, 27 Safer 407/5 Ağustos 1016 Salı günü Bâce şehrinde dünyaya gelmiştir.<sup>42</sup> Ebû'l-Kâsim İbn Abbâd'ın ikinci oğludur. Abisi İsmail daha önce öldüğünden onun yerine veliaht olmuştur. Ebû Amr, babası vefat edince 433/1042 yılında 26 yaşındayken Abbâdî emîri olmuştur. İlk lakabı Fahrû'd-devle'dir.<sup>43</sup> Ebû Amr tahta çıkışınca, Abbasî halifeleri gibi lakap almış, kendisi aynı zamanda Abbasî halifeleri tarafından da kullanılmış olan "Mu'tazîd-Billâh" lakabını seçmiştir.<sup>44</sup>

Mu'tazîd, tahta geçer geçmez ülkesinin sınırlarını genişletmek için çalışmalarla başlamış, ilk olarak İbn Tayfür'un hâkimiyetindeki Mirtûle (Mértola)<sup>45</sup> şehrinin sınırlarına katmıştır (436/1045).<sup>46</sup> Mu'tazîd daha sonra İzzü'd-devle lakaplı Ebû Abdullah Muhammed b. Yahya el-Yahsubî'nin elinde olan Leble'ye (Niebla)<sup>47</sup> saldırmıştır. İki ordu arasında bir süre ağır çatışmalar olmuştur. Mu'tazîd ile baş edemeyeceğini anlayan Yahsubî savaşın sonlarına doğru iyice köşeye sıkışınca Batalyevs emîri Muzaffer b. Eftas'tan yardım istemiştir.<sup>48</sup> Abbâdîler ile eskiden beri araları bozuk olan Batalyevs emîri hemen yardıma gelmiş, iki taraf arasında meydana gelen büyük savaşın başlarında İşbîliye

33 Endülüste Kurtuba ve Tuleytula arasında bulunan Ceyyân'a bağlı, Âne Nehri üzerinde sağlam surlara sahip bir kaledir. Emeviler döneminin inşa edilmiştir. Muhammed b. Abdilmün'im Himyerî, *er-Ravzû'l-Mi'târ fi Haberi'l-Aktâr*, thk. İhsan Abbas, 1. Bs (Beyrut: Mektebetu Lübnan, 1975), 469.

34 İbnü'l-Kerdebus, *Tarihu'l-Endelüs*, 68.

35 Merâkuşî, *Mu'cib*, 72; Ebu Mervan Abdulmelik b. Muhammed et-Tuzeri İbnü'l-Kerdebus, *El-Iktîfa fi Ahbari Hulefa*, thk. Salih b. Abdullah el-Ğamidi, 1. Bs (Suudi Arabistan: el-Camiatu'l-İslamiye, 2008), 1220.

36 İbn İzârî, *Beyânî'l-Muğrib*, 2: 476. İbn Kerdebus bu olayın 455/1063 yılında olduğunu söyler. İbnü'l-Kerdebus, *Tarihu'l-Endelüs*, 68.

37 Humeydî, *Cevvetü'l-Muktebis*, 45; İbn Bessâm, *Zâhire*, 1: 316; Merâkuşî, *Mu'cib*, 104.

38 Ebû Nasr Feth b. Hâkan, *Kalâ'idü'l-İkyân fi'l-Mehâsini'l-A'yân*, thk. Hüseyin Haryuş, 1. Bs (Ürdün: Mektebetu'l-Menar, 1989), 262.

39 İbn İzârî, *Beyânî'l-Muğrib*, 2: 441; Ahmet b. Yahya Dabbî, *Bugyetü'l-Mültemis fi Târihi Ricâli Ehli'l-Endelüs*, thk. İbrahim Ebyari, 1. Bs (Kahire-Beyrut: Dâru'l-Kitabu'l-Misri, Dâru'l-Kitabu'l-Lübmani, 1989), 1: 59.

40 Ebu'l-Kâsim b. Beşkûvâl, *Kitâbü's-Sila fi't-Târihi E'immeti'l-Endelüs*, thk. Beşar Avad Ma'ruf, 1. Bs (Tunus: Daru'l-Ğarbi'l-İslami, 2010), 1: 152; İbn Hallikân, *Vefâyât*, 5: 23.

41 Humeydî, *Cevvetü'l-Muktebis*, 124.

42 İnan, *Devletü'l-İslâm fi'l-Endelüs*, 2: 39.

43 İbn Hallikân, *Vefâyât*, 5: 23; İnan, *Devletü'l-İslâm fi'l-Endelüs*, 2: 39.

44 Reinhart Pieter Anne Dozy, *Mülükü't-Tavâif ve Nazrati fi Tarihi'l-İslam*, trc. Kâmil Keylani, 1. Bs (Kahire: Hindavi, 2012), 49; İnan, *Devletü'l-İslâm fi'l-Endelüs*, 2: 39.

45 Günümüzde Portekiz'in güneyinde bulunan bir şehirdir.

46 İbn Haldûn, *Kitabu'l-İber*, 1000.

47 Endülüste batisına düşen bir şehirdir. Kırmızı olarak bilinir. Kadim bir şehirdir. Tuleytula ile arasında 20 günlük mesafe vardır. İbnü'l-Kerdebus, *Tarihu'l-Endelüs*, 145; Himyerî, *Ravzû'l-Mi'târ*, 507-508.

48 İnan, *Devletü'l-İslâm fi'l-Endelüs*, 2: 41.

ordusu Eftasîlere üstün gelse de sonuçta Eftasîler Mu'tazîd'ı ağır bir hezimete uğratmışlardır (439/1047).<sup>49</sup> Ancak aralarındaki savaş daha sonraki yıllarda da devam etmiş, 441/1050'de yapılan savaşta Benî Eftas'la birlikte hareket eden el-Yâhsubî savaşın şiddetlendiği bir anda Kurtuba'ya sığınmıştır.<sup>50</sup> Onun kaçması üzerine Leble'de tahtına kardeşinin oğlu Nâsîru'd-devle Ebû Nasr geçmiştir.<sup>51</sup> Leble tahtına çıkan Feth b. Halef, Mu'tazîd'a bağlılığını sunarak vergi vermek koşuluyla onunla anlaşmıştır.<sup>52</sup> Ancak asıl niyeti Leble'yi almak olan Mu'tazîd, bir süre sonra aldığı vergiyi az bularak anlaşmayı bozup tekrar Leble'ye saldırmıştır. Bunun üzerine Nâsîru'd-devle müttefiki olan Batalyevs emîri Muzaffer b. Eftas'tan yardım alarak Abbâdî ordusunun karşısına çıkmıştır.<sup>53</sup> Yapılan savaşta İşbîliye ordusunun üstünlüğü karşısında Batalyevs emîri Îbn Eftas, Gîrnata emîri Bâdis b. Habbûs'tan yardım istemiştir. Îbn Eftas, Bâdis'i de yanına alarak birlikte güçlü bir müttefik ordusu meydana getirmiştirlerdir. Bu ordu, İşbîliye ordusuya şiddetli bir çatışmaya girmiştir (439/1047). Büyük can ve mal kaybına sebep olan savaşın bitirilmesi için Kurtuba emîri Ebû Veli b. Cehver arabuluculuk yapmaya çalışmış, ancak taraflar barışa yanaşmamışlardır.<sup>54</sup> İki taraf arasındaki bu savaşta büyük bir acımadır ve vahşet sergilenmiştir.<sup>55</sup> Bundan sonraki süreçte de İşbîliye, Leble, Batalyevs ve Karmûne gibi Endülüs'teki komşu devletçikler arasında çeşitli savaş ittifakları kurularak şiddetli savaşlar devam etmiştir.<sup>56</sup> Tarafları uzlaştırmak için uğraşan Kurtuba emîri Îbn Cehver'in çabaları barışı sağlamaya yetmemiştir.

Mu'tazîd, Berazile Berberîlerinden oğlu İsmail komutanlığında bir ordu kurmuştur. İsmail'i veziri Abdullah b. Sellam ile birlikte Eftasîler üzerine göndermiştir (442/1050).<sup>57</sup> İşbîliye ordusu Yabre'ye saldırarak büyük tahribatlar yapmıştır. Buna karşılık Îbn Eftas da müttefiki İshak b. Abdullah el-Birzâlî'nin oğlu İzz b. İshak ile bir ordu hazırlamıştır.<sup>58</sup> Meydana gelen savaşta İşbîliye ordusu Eftasî ordusuna ağır kayıplar verdirmiştir, Îbn Eftas'ın kaleleri ve köylerini yerle bir etmiş, ekinleri harap etmiş ve birçok kişiyi öldürmüştürlerdir.<sup>59</sup> Aldıkları ağır mağlubiyet sonucunda Eftasîler Batalyevs'e çekilmişlerdir. Savaşta İzz b. İshak b. Abdullah el-Birzâlî ile önceden Yabre<sup>60</sup> valisi olan Îbn Eftas'ın amcaoglu Ubeydullah el-Hîraz öldürülmüştür.<sup>61</sup> Bu zaferlerle cesaretlenen İsmail b. Mu'tazîd, Eftasî topraklarındaki saldırılarına devam etmiş, birçok kaleyi ele geçirdikten sonra Batalyevs'i kuşatmıştır. Kuşatma bir süre devam etse de Kurtuba emîri Îbn Cehver'in araya girmesiyle iki taraf arasında barış anlaşması yapılmıştır (443/1051).<sup>62</sup> Yapılan savaşlarda üç binden fazla kişinin öldürdüğü nakledilmektedir.<sup>63</sup>

Öte yandan başından beri Kurtuba'yı alma hayalleri kuran Tuleytula Zünnûnî emîri Me'mun Yahya Îbn Zünnûn, Kastilya Krallığının da desteğiyle Kurtuba'ya saldırmıştır. Îbn Zünnûn'a gücü yetmeyen Îbn Cehver, İşbîliye, Batalyevs, Leble, Velbe ve Şeltîş'ten yardım istemiştir. Kurtuba, İşbîliye, Batalyevs, Leble, Velbe ve Şeltîş askerlerinden oluşan müttefik ordusu Tuleytula emîri Îbn Zünnûn'a karşı birleşmiştir (443/1052). Müttefik ordu ile baş edemeceğini anlayan Tuleytula emîri geri çekilmiştir. Müttefik orduya 500 kişilik küçük bir birlik gönderen Mu'tazîd,<sup>64</sup> Kurtuba savunması devam ederken Leble'ye saldırmış ve burayı ele geçirmiştir (445/1054).<sup>65</sup> Mu'tazîd daha sonra da Velbe ve Şeltîş (Saltes)'i ele geçirmeye çalışmıştır.<sup>66</sup> O, Benî Bekr'den Velbe'yi halka eman vererek almış,<sup>67</sup> ardından Şeltîş'i kuşatmış ve anlaşma ile Şeltîş'i de topraklarına katmıştır (443/1051).

49 İnan, *Devletü'l-İslâm fî'l-Endelüs*, 2: 41.

50 Îbn İzârî, 3: 299-301; Îbn Haldûn, *Kitabu'l-İber*, 1000.

51 Îbn İzârî, 3: 299-301.

52 İnan, *Devletü'l-İslâm fî'l-Endelüs*, 2: 42.

53 Îbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 449-450; İnan, *Devletü'l-İslâm fî'l-Endelüs*, 2: 42.

54 Îbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 449-450; İnan, *Devletü'l-İslâm fî'l-Endelüs*, 2: 42.

55 Îbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2, 449-450.

56 Îbn Bessâm, *Zâhîre*, 1, 387; Îbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2, 466.

57 Îbn Bessâm, *Zâhîre*, 1: 387; Îbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 466.

58 Îbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 466.

59 Îbn Bessâm, *Zâhîre*, 1: 387; Îbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 466.

60 Endülüs'te Bâce'ye bağlı kadim bir kasabadır. Şair Îbn Abdun buralıdır. Himyerî, *Ravzü'l-Mi'târ*, 615-616.

61 Îbn Bessâm, *Zâhîre*, 1: 388; Îbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 466.

62 Îbn Bessâm, *Zâhîre*, 1: 361; Îbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 451.

63 Îbn Bessâm, *Zâhîre*, 1: 361.

64 Tuud, *Benu Abbâd*, 87; Ali Muhammed Sallâbî, *Abbasiler Dönemi Murabitlar Devleti*, 2. Bs (İstanbul: Ravza Yayıncılık, 2021), 238.

65 Îbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 445; Îbn Haldûn, *Kitabu'l-İber*, 1000.

66 Îbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 471; Îbn Haldûn, *Kitabu'l-İber*, 1000.

67 Îbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 471.

Mu'tazid daha sonra Mu'tasim Muhammed b. Said b. Harun'un yönetimindeki Portekiz'in güneyinde bulunan Şentemeriye (443/1051) ve Ukşûnube'yi ele geçirmiştir (449/1057).<sup>68</sup> Mu'tazid'ın Müslüman emîrlerin topraklarına saldırları devam etmiştir. O, Şilb'e (Silves) saldırıyla geçmiş,<sup>69</sup> Şilb emîri II. Muzaffer'i öldürerek<sup>70</sup> Şilb'i ele geçirmiş ve Benî Müzeynî emîrligini ortadan kaldırılmıştır (455/1063).<sup>71</sup>

Mu'tazid, Leble, Şilb, Şeltîş, Cebelû'l-Uyun ve Şentemeriye'yi alarak topraklarını Batı Endülüste doğu genişletmiştir.<sup>72</sup> O, yaklaşık 20 yılda Batı Endülüste teki emîrlikleri ortadan kaldırmayı başarmıştır.<sup>73</sup> Mu'tazid, batıdaki emîrliklerle savaşırken güneyden bir saldırıyla uğramamak için buradaki Berberîlerle anlaşma yapmıştır.<sup>74</sup> Mu'tazid, batıdaki seferlerini bitirince güneydeki Berberî emîrliklere karşı harekete geçmiştir. O dönemde güneyde Gîrnata'da Zîrî b. Menad es-Sanhâci, Karmûne'de Benî Birzâl ez-Zenatiyyûn, Mevrûr'da Benî Demmer el-Ebadîyyûn, Erkûş'ta Benî Hazrûn, Runde'de Benî Ebi Kurre, Leble ve Şilb'te Benî Yahyâ, Batı Şentemeriye Benî Harun, Şeltîş'te Benî Merin hüküm sürdürmekteydi.<sup>75</sup> Mu'tazid bu emîrliklerin bir kısmını önceden almış, kalanlara karşı da girişimlere başlamıştı. Mu'tazid veziri Abdullah b. Sellam komutasında bir ordu hazırlayıp, Cezîretü'l-hadrâ üzerine göndermişdir (446/1054).<sup>76</sup> Buradaki emîr Kâsim b. Muhammed el-Alevî, müttefiki olan Sebte emîri Secavat Sükût el-Ber-gavâtî'den yardım istemiştir. Sebte emîrinin yardımı gecikince Kâsim, şehri Abbadîlere teslim ederek Kurtuba'ya siğınmıştır.<sup>77</sup>

Bu zaferin ardından Mu'tazid, geriye kalan diğer Berberî emîrliklerini de almak için harekete geçmiş, emîrliklerin durumunu keşfetmek amacıyla hizmetkârlarıyla birlikte Berberî emîrleri ziyarete gitmiştir. Bu çerçevede ilk olarak Mevrûr'u ziyaret etmiş ve emîrlerine değerli hediyeler vermiştir.<sup>78</sup> Daha sonra Runde emîrini ziyaret etmiştir.<sup>79</sup> Ziyaretlerini tamamlayıp İşbiliye'ye dönen Mu'tazid bir süre sonra Mevrûr hâkimi Muhammed b. Nûh ed-Demmerî, Runde (Ronda) hâkimi Ebû Nûr b. Ebû Kurre ve Benî Yirniyyan emîri Abdûn b. Muhammed b. Hazrûn'u İşbiliye'ye davet etmiştir (445/1053).<sup>80</sup> Önce emîrleri güzelce ağırlamış, daha sonra onları bir hamama götürüp hamamın kapı ve pencerelerini ördürerek hepsini öldürmüştür (445/1053-54)<sup>81</sup> ve ardından da emîrlerini öldürdüğü şehirlere karşı saldırıyla geçmiştir. Mu'tazid, hamamda öldürdüğü Muhammed b. Nuh'un şehri Mevrûr'u,<sup>82</sup> ardından da Erkûş,<sup>83</sup> Şazûne ve Şerîş'i ele geçirmiştir (458/1066).<sup>84</sup>

Mu'tazid, savaş, hile ve casuslar yoluyla çevresindeki Müslüman emîrlikleri bir bir ele geçirmeye devam etmiştir.<sup>85</sup> O, 459/1065'de Runde'yi,<sup>86</sup> 459/1067 yılında da Tuleytula emîrinin Kurtuba'yımasına yardım sözü vermek suretiyle anlaşarak Karmûne'yi almıştır.<sup>87</sup> Ancak Karmûne'yi aldıktan hemen sonra Kurtuba'yı alma planları yapmaya başlamıştır.

Mu'tazid'ın çabalarıyla Abbâdîler Devleti mülkü't-tavâifin en büyüğü haline gelmiştir. Mülkü't-tavâif içinde askeri yönden en güçlü devlet olan Abbâdîler, sahip olduğu doğal kaynaklardan dolayı da Endülüste emîrliklerinin en zengini haline gelmiştir.<sup>88</sup> Mu'tazid bu dönemde kendisine karşı isyana kalkışan oğlu İsmail'i kendi elliyle öldürmüştür (455/1063).<sup>89</sup>

68 İbn Haldûn, *Kitabu'l-İber*, 1000; İnan, *Devletü'l-İslâm fi'l-Endelüs*, 2: 43.

69 İbn Haldûn, *Kitabu'l-İber*, 1000.

70 İnan, *Devletü'l-İslâm fi'l-Endelüs*, 2: 44.

71 İbn İzârî Şilb'in 443 yılında alındığını söyler. İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 445.

72 İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 445.

73 İnan, *Devletü'l-İslâm fi'l-Endelüs*, 2: 44.

74 İnan, *Devletü'l-İslâm fi'l-Endelüs*, 2: 45.

75 İbn Haldûn, *Kitabu'l-İber*, 1000.

76 İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 472.

77 İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 464.

78 İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 452.

79 İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 492.

80 İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 492; İbn Haldûn, *Kitabu'l-İber*, 1000.

81 İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 493.

82 İnan, *Devletü'l-İslâm fi'l-Endelüs*, 2: 46.

83 İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 493.

84 İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 493, 294.

85 Abdulvehhab İzam, *El-Mu'temid Bin Abbâd*, 1. Bs (Kahire: Hendavi, 2012), 65.

86 İnan, *Devletü'l-İslâm fi'l-Endelüs*, 2: 47.

87 İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2: 501; İnan, *Devletü'l-İslâm fi'l-Endelüs*, 2: 47.

88 İnan, *Devletü'l-İslâm fi'l-Endelüs*, 2: 48.

89 Merrâküsî, *Mu'cib*, 153; İbn İzârî, *Beyânü'l-Muğrib*, 2, 473; İnan, *Devletü'l-İslâm fi'l-Endelüs*, 2, 50.

Hayati boyunca Müslüman emîrliklerle sürekli savaş halinde olan Mu'tazid aynı gayreti Hıristiyan krallıklara karşı gösterememiştir. Mu'tazid, Kastilya-Leon Kralı Fernando İşbiliye'yi kuşattığında (455/1063), savaşmak yerine diğer emîrlikler gibi onlarla vergi karşılığında anlaşma yapmayı tercih etmiştir (455/1063).<sup>90</sup>

Endülüste İslâm tarihinin en önemli ve en ünlü simalarından biri olan Mu'tazid-Billâh, İşbiliye'de 2 Cemâziyelâhir 461/29 Mart 1069'da vefat etmiştir.<sup>91</sup> Mu'tazid'in kısa süreli felçten (inmeden) dolayı, eceliyle ya da Rum kralının kendisine gönderdiği zehirli elbiseyle zehirlenerek öldüğü rivayet edilmiştir.<sup>92</sup> Bir başka rivayete göre ise o difteri hastalığından ölmüştür.<sup>93</sup>

Kaynaklarda Mu'tazid şahsiyet olarak, güzel yüzlü, sağılıklı bir görünümde sahip, heybetli, keskin zekâlı, hazırcevap, samimi, kurnaz, sert ve cesur oluşuyla akranlarını geride bırakan biri olarak anlatılmıştır.<sup>94</sup>

### 3. Mu'temid-Alellah Dönemi (1069-1091)

El-Mu'temid-Alellah,<sup>95</sup> Bâce'de (Beja) dünyaya gelmiştir (Rebülevvel 431/Kâsim-Aralık 1039).<sup>96</sup> Babası Abbâdî Emîri Mu'tazid-Billâh, annesi Dâniye (Denia) Emîri Mücâhid el-Âmirî'nin kızıdır. Babasının özel ilgisi ve alakasıyla iyi bir devlet adamı olarak yetişmiş, babası Mu'tazid vefat edince yerine Zâfir lakabıyla tahta geçmiştir (481/1069).<sup>97</sup> Mu'temid, Abbâdîlerin üçüncü ve son emîridir. Tahta geçtiğinde 30 yaşındaydı.<sup>98</sup> İbn Abbâd, önce Zâfir sonra Mu'temid lakabını almıştır.<sup>99</sup> Mu'temid lakabını karısı İ'timad er-Rumeykiyye'nin İ'timad ismine uygun olduğu için kullanmıştır.<sup>100</sup> Bu lakabını ömrünün sonuna kadar kullanmış ve tarihte de bu lakabıyla meşhur olmuştur.

Mu'temid, başa geçer geçmez dedesi ve babasının almak isteyip de alamadıkları Kurtuba'yı ele geçirmek için hâzırlıklara başlamıştır. Bu sırada 462/1070'de Tuleytula emîri Me'mun Yahya b. Zünnûn Tuleytula, Kastilya ve Doğu Şentemerîye askerlerinden oluşan bir orduyla Kurtuba'yı kuşatmıştır.<sup>101</sup> Kurtuba emîri Abdülmelik bir süre kuşatmaya mukavemet etse de daha önce öldürüdüğü veziri İbnü's-Sekkâ'nın taraftarı olan askerler ordudan ayrılnca zor durumda kalmış ve çareyi Mu'temid'ten yardım istemekte bulmuştur.<sup>102</sup> Mu'temid önce 300 atlı, ardından iki komutanı Halef b. Necâh ve Muhammed b. Mertîn ile birlikte Kurtuba'ya 1000 atlı yardımına gönderilmiştir. İşbiliye ordusu Zünnûnîleri Kurtuba'dan kovmuştur.<sup>103</sup> Zünnûnî ordusu Tuleytula'ya döner dönmez İşbiliyeliler bazı muhalif Kurtubâlılarla Abbâdîlere tabi olmaları ve Abdülmelik'i tahttan indirmek için kendilerine yardım etmeleri hususunda anlaşma yapıp, Abdülmelik'e bir tuzak kurmuşlardır. Zünnûnî ordusunun Tuleytula'ya dönüşünün yedinci günü İşbiliye ordusu, memlekelerine donecekmiş izlenimi vererek hazırlanmışlardır. Tuzaktan haberi olmayan Abdülmelik onları uğurlamak için sarayda hazırlık yaptığı esnada aniden bir isyan başlamış, İşbiliye ordusuyla birleşen isyancılar sarayı basıp Beni Cehver'in yakınlarını ve destekçilerini tutuklamışlardır.<sup>104</sup> Cehverîlerin hanedan üyeleri tutuklanıp önce İşbiliye'ye ardından Şeltîş Adası'na gönderilmişlerdir. Abdülmelik'inbabası Ebû'l-Velîd, o esnada çok yaşlı olduğu için bu olaydan 40 gün sonra vefat etmiştir.<sup>105</sup> Böylece Kurtuba ve çevresinde kurulup yaklaşık kırk yıl hüküm süren Cehverîler Hânedanı yıkılmış, Endülüste Emevî Devleti'ne yillarda başkentlik yapan Kurtuba Abbâdîlerin eline

90 İnan, *Devletü'l-İslâm fi'l-Endelüs*, 2: 48; Salah Halis, *İsbiliye Fi'l-Karni'l-Hamis el-Hicri*, 1. Bs (Beyrut: Daru's-Sekafe, 1965), 131.

91 İbn Hallîkân, *Vefâyât*, 1972, 5: 24; İbn İzârî, *Beyâni'l-Muğrib*, 2: 483.

92 Merâkuşî, *Mu'cib*, 157.

93 İbn İzârî, *Beyâni'l-Muğrib*, 2: 445.

94 Merâkuşî, *Mu'cib*, 151; İbn Hallîkân, *Vefâyât*, 1: 28.

95 Tam küçyesi, "Ebû'l-Kâsim el-Mu'temid-Alellah ez-Zâfirî'l-Müeyyed Muhammed b. Abbâd el-Mu'tazid b. Muhammed b. İsmâ'il el-Lâhmî," şeklindedir.

96 İbn Hallîkân, *Vefâyât*, 5: 37; İbnü'l-Hatîb, *el-İhâta*, 2: 119.

97 İbnü'l-Hatîb, *el-İhâta*, 2, 119.

98 Tahta çıktığında Mu'temid'in 37 yaşında olduğuna dair rivayetler de vardır. Buna göre onun doğum tarihini 1022 olarak kabul edilmelidir. Bkz. Merrâkuşî, *Mu'cib*, 158.

99 Müeyyed Billâh ve Mu'temid-Alellah lakaplarını da kullanmıştır. Bkz. İbnü'l-Hatîb, *el-İhâta*, 2, 109.

100 İbnü'l-Ebbâr, *Hulleti's-Siyerâ*, 2, 62; Şeyh Ahmed b. Muhammed Mekkâri, *Nefhu'l-Tib Min Ğusni'l-Endeliisi'r-Ratîb*, thk. İhsan Abbas, (Beyrut: Daru Sadir, 1968), 1, 440.

101 İbn İzârî, *Beyâni'l-Muğrib*, 2: 465; Yusuf Eşbah, *Tarihi'l-Endelüs fi Ahdi'l-Murabitin ve'l-Muvahhidin*, trc. Muhammed Abdullâh İnan, (Kahire: Mektebetü'l-Hancı, 1996), 50-51.

102 İbn Bessâm, *Zâhire*, 1, 610; İbn İzârî, *Beyâni'l-Muğrib*, 2, 483.

103 İbn Bessâm, *Zâhire*, 1, 610.

104 İbn Bessâm, *Zâhire*, 1, 610; İbn İzârî, *Beyâni'l-Muğrib*, 2: 483.

105 Ebû Mervân İbn Hayyân, *el-Muktebes min Enbâ'i Ehli'l-Endelüs*, thk. Mahmud Ali Mekkî, (Kahire, 1994), 65; İbn Bessâm, *Zâhire*, 1, 611; İbn İzârî, *Beyâni'l-Muğrib*, 2, 484.

geçmiştir (20 Recep 462/Haziran 1070).<sup>106</sup> Beş yıl boyunca Abbâdîlerin elinde kalan Kurtuba daha sonra Zünnûnîlerin eline geçmiştir. 467/1075 yılında İbn Zünnûn, İbn Ukkâşe diye bilinen Haris b. Hakem önderliğinde kurduğu gizli bir terteple sarayı basıp Mu‘temid’in oğlu Ebu Amr Abbâd’ı öldürdükten sonra Kurtuba’yı Abbâdîlerden almıştır.<sup>107</sup> Bu olaydan sonra Kurtuba sadece üç yıl Tuleytula emîrliği olan Zünnûnîlerde kalmış, 471/1078 yılında Mu‘temid, güçlü bir ordu toplayıp ordusuyla Kurtuba’yı tekrar ele geçirmiştir (25 Muharrem 471/7 Ağustos 1078).<sup>108</sup> Mu‘temid Kurtuba’yı aldıktan sonra, daha önce oğlunu öldüren İbn Ukkâşe’yi ve tüm adamlarını öldürmüştür.<sup>109</sup>

Mu‘temid sınırlarını genişletme politikasına devam etmiş, veziri İbn Ammâr’ı İbn Tâhir’ın egemenliğindeki Mûrsiye’yi almak için görevlendirmiştir (471/1078). Çok geçmeden İbn Ammâr Mûrsiye’yi alıp İşbîliye topraklarına katmıştır.<sup>110</sup> İbn Ammâr’ın Mûrsiye’yi aldıktan sonra burada bağımsız bir lider gibi hareket etmesi ve Mu‘temid’in emirlerini yerine getirmemesi kendi sonunu getirmiştir.<sup>111</sup> Vezirini çok seven Mu‘temid, onun emirlerini dinlememesi üzerine önce onu tutuklamış, bir süre sonra da kendi elleriyle öldürmüştür.<sup>112</sup>

Mu‘temid, bütün kurnazlık, saldırısı ve hilelerini Müslüman emîrliklere karşı kullanmış Hristiyan krallıklara karşı ise bir şey yapamamıştır. O da babası gibi Kastilya-Leon Krallığı’na haraç vermiştir. Bu durum Kastilya-Leon Kralı VI. Alfonso’nun 1085 yılında Endülüs Müslümanlarının en önemli merkezlerinden biri olan Tuleytula’yı almasına kadar sürmüştür. Alfonso yedi yıl boyunca almaya çabaladığı Tuleytula’yı Zünnûnî emîri Yahya el-Kâdir ile anlaşma yaparak ele geçirmiştir.<sup>113</sup> Böylelikle Tuleytula barış yoluyla Kastilya Krallığı’na teslim edilmiştir (27 Muharrem 478/25 Mayıs 1085).<sup>114</sup> Tuleytula’nın düşmesi VI. Alfonso’nun “reconquista”yı gerçekleştirmeye noktasında attığı en önemli adım olmuştur.<sup>115</sup> Tuleytula’nın düşüşü başta mülükü’t-tavâif emîrleri olmak üzere tüm İslam âleminde derin bir hüzne neden olmuştur. Mülükü’t-tavâif emîrleri bu vesileyle aralarında yillardır devam eden ihtilaf, düşmanlık ve savaşçı bir kenara bırakıp Hristiyan haçlı saldırılarına nasıl karşı koyacaklarını düşünmeye başlamışlardır.

Tuleytula’nın Alfonso’nun eline geçmesinden sonra sırının başta kendi şehri olmak üzere diğer Endülüs şehrlerine geldiğini anlayan Mu‘temid, Sahrâ’dan başlayarak Mağrib’e kadar geniş bir bölgede hâkim olan Murabitlar’dan (1042-1147)<sup>116</sup> yardım istemeyi düşünmeye başlamıştır. Mu‘temid daha sonra diğer Endülüs emîrliklerine de haber gönderip yardım isteme düşüncesini onlara bildirmiştir ve diğer emîrlerle bu yönde karar almışlardır. Yapılan görüşmeler sonucunda Mu‘temid, veziri Ebubekir b. Zeydûn önderliğinde Kurtuba kadısı Ebûbekir b. Ubeydullah b. Edhem, Batalyevs kadısı Ebû İshak b. Mukanna ve Kadi İbn Cafer’den oluşan dört kişilik bir heyeti<sup>117</sup> Endülüs’teki 13 emîrin imzasının bulunduğu mektupla Merrakeş’teki Murabitlar lideri Yûsuf b. Tâşfin'e göndermiştir.<sup>118</sup> Bu ilk mektuptan sonra Mu‘temid, durumun vahametini anlatan yeni bir mektup daha yazıp Yûsuf b. Tâşfin'e göndermiştir. Yûsuf b. Tâşfin, Mu‘temid'e kendisine askeri üs yapmak amacıyla Cezîretülhadîrâ'yı vermesi karşılığında yardım edeceğini bildirmiştir.<sup>119</sup> Mu‘temid, Yûsuf'un teklifini kabul ederek Cezîretülhadîrâ'yı ona tahsis etmiştir.<sup>120</sup> Bunun üzerine Yûsuf b. Tâşfin 15 bin kadar askerleriyle Endülüs'e geçmiştir (Rebîülevvel 479/Mayıs 1086).<sup>121</sup> Bugün Sagrajas ismi verilen ve İslam tarihçileri tarafından Zellâka adıyla bilinen Batalyevs Nehri'nin üzerindeki ovada Endülüslü askerlerin de katıldığı Murabitlar ordusuyla Alfonso komutanlığındaki birleşik Hristiyan Haçlı ordusu karşı karşıya

106 İbn Hayyân, *Muktebes*, 65.

107 Merrâkûşî, *Mu‘cib*, 190; İbnü'l-Esîr, *Kâmil*, 1991, 9: 225.

108 Merrâkûşî, *Mu‘cib*, 189.

109 İbnü'l-Esîr, *Kâmil*, 1991, 10: 119; İbnü'l-Ebbâr, *Hulleti's-Siyerâ*, 2: 177.

110 İnan, *Devletü'l-İslâm fi'l-Endelüs*, 2: 65.

111 Merrâkûşî, *Mu‘cib*, 180-181.

112 Feth b. Hâkan, *Kalâ' idü'l-İkyân*, 288; Merrâkûşî, *Mu‘cib*, 187-188-189.

113 İbnü'l-Kerdebus, *el-İktifa*, 1242.

114 İbnü'l-Kerdebus, *Tarihu'l-Endelüs*, 85; İbn Hallîkân, *Vefâyât*, 1972, 5: 27.

115 Yalt, *Abbâdîler*, 73.

116 Adnan Adigüzel, “Mağrib ve Endülüs’ü Birleştiren Lider Yûsuf b. Tâşfin”, *İstem*, 32 (2018): 232.

117 Himyerî, *Ravzü'l-Mi'târ*, 288; Mekkâri, *Nefhu'l-Tâb*, 1968, 4: 359.

118 Mekkâri, *Nefhu'l-Tâb*, 1968, 4: 359-360. Merâkûşî Mu‘temid'in 479 yılında bizzat Merakeş'e gidip İbn Taşfin'den yardım istediğini söyler. Merrâkûşî, *Mu‘cib*, 190.

119 Başta oğlu Reşîd olmak üzere bazı kişiler Mu‘temid'in Murabitleri Endülüs'e çağrmasını uygun görmemişlerdir. Onların gelip Endülüs'e hâkim olmaya çalışacakları konusundaki endişelerini bildirmiştirlerdir. Mu‘temid ise bu yardımını almayınca da devletin tamamen Hristiyanların eline geçme tehlikesini dile getirmiştir ve meşhur, “Benim için deve çobanlığı domuz çobanlığından evladır.” sözünü söylemiştir. Bkz. İbn Hallîkân, *Vefâyât*, 1: 115; Müellifi Mechûl, *Hulelü'l-Mevşîye*, 44-45.

120 Müellifi Mechûl, *Hulelü'l-Mevşîye*, 50-51; Mekkâri, *Nefhu'l-Tâb*, 1968, 4: 246.

121 Lisânüddin İbnü'l-Hatîb, *Tarihu'l-Mağribi'l-Arabi fi'l-Asri'l-Vasit*, thk. Muhammed Muhtar Ayyari ve Muhammed İbrahim Kettani, 1. Bs (Fas: Daru'l-Kitap, 1964), 3: 240.

gelmiştir.<sup>122</sup> Hıristiyanların daha büyük bir askeri güçe sahip oldukları kabul edilen<sup>123</sup> karşılaşmada Müslümanlar büyük bir zafer kazanmışlardır. Zellâka zaferi Endülüs Müslümanları için bir dönüm noktası olmuştur (12 Recep 479/23 Ekim 1086).<sup>124</sup> Zellâka Savaşı'nda Endülüs askerleri ilk anda panikle kaçtıkları halde Mu'temid düşmana en iyi şekilde karşı koymustur. Hıristiyanların büyük bir hezimet yaşadığı ve on binlerle<sup>125</sup> ifade edilen kayıplar verdiği bu savaşta Alfonso da bacağından yaralanarak küçük bir askeri birlikle kaçmıştır.<sup>126</sup>

Bazı kaynaklarda “Vakiatü Batalyevs” şeklinde kaydedilen Zellâka Savaşı, yaklaşık bir asırdır Hıristiyanlar sırasında güç kaybetmeye olan Endülüs'teki Müslümanları yok olmaktan kurtarmış, iyice tırmanan Hıristiyan yayılmasını bir süre için de olsa durdurmuştur. Böylece XI. yüzyıl gibi erken bir dönemde başarıya ulaşabilecek olan “reconquista” hareketinin tamamlanması bu zafer sayesinde 15. yüzyıl sonlarına kadar (1492) geciktirilmiştir.

Yûsuf b. Tâşfin, bu zaferden hemen sonra ele geçirilen ganimetleri Endülüs Müslümanlarına bırakmış, kendi aralarında çekişmemelerini ve birlik olmalarını tavsiye ederek Mağrib'e dönmüştür. Ancak kısa zaman sonra Avrupa'daki Hıristiyanların da desteği ile VI. Alfonso saldırularına devam etmiştir. Saldırılar üzerine Mu'temid tekrar Yûsuf'tan yardım istemiş ve Murâbitlar ordusu ikinci kez Endülüs'e geçmiştir (Rebülevvel 481/Haziran 1088).<sup>127</sup> Yûsuf bu gelişinde Endülüs Müslüman emîrleri arasındaki kavgaları, düşmanlıklarını ve emîrlerin düşmanla savaştan çok kendi sultanatlarını kurtarmak peşinde olduklarını görmüştür. Buradaki emîrlер Alfonso'ya haraç vererek ayakta kalmaya çalışıyorlar, kendi kardeşlerine saldırmaktan çekinmiyorlardı.

Böyle bir tablo karşısında Yûsuf b. Tâşfin bölgeyi almak için planlar yapmaya başlamıştır. Endülüs'e ilk geçişinden itibaren buraya hayran kalan Yûsuf'un aklında buraya sahip olma düşüncesi daha o zamanlar var olmuştu. Yûsuf b. Tâşfin memleketine döner dönmez Endülüs'ü almak için hazırlıklar yapmaya başlamış, bu anlamda Bağdat'a bir heyet göndererek bu konuda fetva istemiştir. İçinde Gazzali'nin de bulunduğu dönemin âlimleri Endülüs'ü ele geçirmesi konusunda istediği fetvayı vermişlerdir.<sup>128</sup>

Yûsuf b. Tâşfin, 1090 yılında üçüncü kez Endülüs'e geçmiş, ancak bu defa bölgedeki emîrlikleri ortadan kaldırırmak için gitmiştir. Yûsuf ilk olarak Abdullâh b. Bulukkîn'in elinde bulunan Gîrnata'yı iki aylık kuşatmadan sonra teslim almıştır.<sup>129</sup> Yûsuf ardından da Abdullâh Bulukkin'in kardeşi Temîm b. Bulukkîn'in elindeki Mâleka'yı ele geçirmiştir (Receb 483/Eylül 1090).<sup>130</sup>

Yûsuf, Endülüs'ün tamamını ele geçirmek için Mağrib'e geçip Sebte'de karargâh kurmuş<sup>131</sup> ve buradan sevk ettiği ordularıyla dört koldan Endülüs'ü ele geçirmeye çalışmıştır. Amcasının oğlu Sîr b. Ebûbekir'i İşbiliye ve Batalyevs üzerine, komutan Ebû Abdullâh b. Muhammed b. el-Hac'ı Kurtuba üzerine, komutan Zekeriya b. Vasnu'yu Mu'tasım Muhammed b. Muhammed b. Sumâdih'in yönetimindeki Meriye üzerine ve dördüncü orduyu da Cerverâ Haşemî komutasında Runde üzerine göndermiştir.<sup>132</sup> Murâbitlar kısa zamanda Abbâdîlere bağlı tüm şehirleri aldıktan sonra son olarak, Sîr b. Ebûbekir tarafından dört aylık kuşatmadan sonra İşbiliye'yi de ele geçirmiştir (22 Recep 484/9 Eylül 1091).<sup>133</sup> Mu'temid bu kuşatma esnasında büyük bir direniş göstermiş, zor durumda kalınca bazı kalelerini vermek karşılığında Alfonso'dan yardım istemiştir. Ancak Murâbitlar, Alfonso'nun yardıma gelen ordusunu İşbiliye'ye varmadan karşılamışlar ve büyük bir yenilgiye uğratmışlardır.<sup>134</sup>

122 İbnü'l-Kerdebus, *el-İktifa*, 93; Sallâbî, *Murabitlar Devleti*, 264; Abdulaziz b. Abdullâh, *Tarihi'l-Mâgrîb el-Asri'l-Kâdim ve'l-Asri'l-Vâsit* (Fas: Mektebetu's-Selâm, Mektebetu'l-Mearif, t.y.), 106.

123 Savaştaki asker sayısı hakkında 50 bin ile 300 bin arasında farklı rivayetler olsa da tam bir sayı vermek pek mümkün değildir. Mehmet Özdemir, her iki ordunun da yaklaşık 100 bin kişi civarında olduğunu ifade eder ve İslâm tarihi kaynaklarında Hıristiyan ordusunun, Hıristiyan kaynaklarında ise Müslüman ordusunun sayıca fazla olduğunu belirten bilgiler olduğunu ifade eder. Bkz. “Zellâka Savaşı” *TDV İslâm Ansiklopedisi*, erişim: 14 Temmuz 2021.

124 Müellifi Mechûl, *Hulelü'l-Mevşîyye*, 59; Eşbah, *Tarihi'l-Endelüs*, 90; İbn Ebu Dînâr, *el-Mu'nîs*, 104; Evariste Levi Provençal, *El-Hadâratu'l-Arabiyye fi İspanya*, trc. Tahir Ahmed Mekkî, 3. Bs (Kahire: Daru'l-Mearif, 1994), 30.

125 İbnü'l-Hatîb, *Tarihi'l-Mâgrîb*, 3: 245; İbnü'l-Kerdebus, yaklaşık 10 bin kişi öldü der. İbnü'l-Kerdebus, *Tarihi'l-Endelüs*, 94.

126 Abdullâh b. Bulukkîn, *Müzekkârâtu'l-Emîr Abdullâh Ahîru Beni Zîrî bi Gîrnata*, thk. Evariste Levi Provençal, 1. Bs (Mısır: Daru'l-Mearif, 1955), 104-105; Merrâkûşî, *Mu'cîb*, 112-119; Himyerî, *Ravzü'l-Mi'târ*, 291.

127 İbn Ebû Zer', *Enîsu'l-Mutrib*, 152; İbn İzârî, 3: 141; Hüseyin Munis, *Mealimu Tarihi'l-Mâgrîb ve'l-Endelüs*, 1. Bs (Kahire: Mektebe-tu'l-Usra, 1992), 373.

128 Merrâkûşî, *Mu'cîb*, 199.

129 İbn Hallîkân, *Vefâyât*, 5, 29; İbn Ebû Zer', *Enîsu'l-Mutrib*, 153; Müellifi Mechûl, *Hulelü'l-Mevşîyye*, 71; İbn Ebû Zer', *Enîsu'l-Mutrib*, 154.

130 İbn Bulukkîn, *Tîbâyân*, 163.

131 Müellifi Mechûl, *Hulelü'l-Mevşîyye*, 72.

132 İbnü'l-Hatîb, *el-İhâta*, 2: 116; İbnü'l-Hatîb, *Tarihi'l-Mâgrîb*, 3: 251; Müellifi Mechûl, *Hulelü'l-Mevşîyye*, 72-73.

133 *Tîbâyan*, 170; Merrâkûşî, *Mu'cîb*, 202; İbn Hallîkân, *Vefâyât*, 1972, 5: 30.

134 İbn Ebû Zer', *Enîsu'l-Mutrib*, 155; Nâsîrî, *el-İstiksa*, 2: 49.

Murâbitlar, Abbâdîlere bağlı ele geçirdikleri şehirlerde valilik yapan Mu'temid'in oğullarını öldürmüştür, Mu'temid'i de tutuklayarak ailesiyle birlikte Merrakesh yakınlarındaki Ağmat'a göndermişlerdir.<sup>135</sup> Böylelikle 1023 yılında kurulan Abbâdî Devleti 1091 yılında Murâbitlar tarafından kaldırılmıştır.

Mu'temid ve ailesi elleri zincirli halde Ağmat'a götürülmüşler ve burada zindana atılmışlar<sup>136</sup> ölünceye kadar da zillet ve yoksulluk içinde burada kalmışlardır.<sup>137</sup> Mu'temid Ağmat'a sürüdüktün sonra çok geçmeden eşi Rumeykiye vefat etmiş, o esinin vefatına çok üzülmüştür.<sup>138</sup> Mu'temid, ölümüne kadar (Zilhicce 488/Aralık 1095) burada sürgünde kalmıştır.<sup>139</sup> O, yaklaşık 23 yıl hüküm sürdürükten sonra dört yıllık sürgün döneminin ardından 1095 yılında 57 yaşındayken Ağmat'ta vefat etmiştir.<sup>140</sup> Güçlü döneminde Endülüs'te korku salan Mu'temid'in cenaze namazı vasiyeti gereği "garip kul için duaya" şeklinde niyet edilerek kılınmıştır.<sup>141</sup> Rivayete göre Mu'temid, öldükten sonra kabrine kendi yazdığı "Garibin kabri, gidip gelen seni sulasın." mîrasıyla başlayan şiirinin yazılmasını vasiyetetmiştir.<sup>142</sup>

Abbâdî Devleti'nin üçüncü ve son emîri olan Mu'temid, Endülüs Müslümanlarının en güçlü ve en geniş alana hükmeden emîriydi.<sup>143</sup> Son derece cömert, yetenekli, zeki, ilim ehli bir kişiydi. Kendisi de şair olan ve divanı bulunan Mu'temid sarayında şairlere özel bir yer verirdi. İyi bir komutan ve cesur bir kişiliğe sahipti.<sup>144</sup> Yûsuf Eşbah, Mu'temid'in cesur bir savaşçı olduğunu ifade ederek, onun savaşlarda yaldızlı bir hilali çevreleyen altın bezemeli masnavi bir zırh giydığını belirtmiştir.<sup>145</sup>

#### 4. Abbâdîlerde İdarî ve Sosyo-Kültürel Hayat

Abbâdîler, devletlerini İşbîliye'de Müslüman Endülüs geleneklerine göre kurmuşlardır.<sup>146</sup> Onların yönetim anlayışı o dönemdeki diğer Müslüman devletlerin yönetim anlayışından farklı değildir. Dönemin gelenekleri gereği emîrlere biat merkezi büyük mescitte alınmış, hutbede hükümdarların adı okunmuştur. Abbâdîlerde hükümdarın yanından ayrılmayan en yakın koruması olarak vazife yapan hacîpler ve devlet işlerine bakan en üst düzeydeki görevli olan vezirlikler bulunurdu. Devlete bağlı şehirleri ise genellikle emîrin oğulları ve diğer yakınlarından seçilen valiler yönetmişlerdi. Ayrıca Abbâdîlerde Endülüs'teki diğer bölgelerde olduğu gibi şehir güvenliğini sağlamak için şurta teşkilatı,<sup>147</sup> adlı işler için de kadılık kurumu bulunmaktadır.

Abbâdîlerin ordusu da diğer Müslüman Endülüs orduları gibi Arap, Berberî, saklabe (ç. Sakâlibe) denilen Slav kökenli köle askerler, Sudanlı siyahi köle askerler ve paralı İspanyol Hristiyan askerlerin bulunduğu bir orduydu. Abbâdîlerin ilk ordusunu Ebu'l-Kâsim b. Abbâd kurmuş, ordusunu birçok farklı milletten müteşakkil paralı askerlerden meydana getirmiştir.<sup>148</sup> Abbâdîlerin kara ordusu yanında biri askeri donanma, diğeri ticaret için oluşturulmuş iki çeşit deniz filosu da bulunmaktadır.

Endülüs'te para basımı genellikle İşbîliye, Kurtuba ve Tuleytula gibi büyük merkezi şehirlerde yapılmaktaydı.<sup>149</sup> Arap paraları altın ve gümüş madenlerinden imal edilirdi ve Avrupa'da çok büyük bir değere sahipti.<sup>150</sup> Benî Abbâd

135 İbn Bulukkin, *Tibyân*, 171; Merrâkûşî, *Mu'cib*, 207.

136 Feth b. Hâkan, *Kalâ'idü'l-İkyân*, 100-101; Mekkâri, *Nefhu't-Tîb*, 1968, 1, 439.

137 Mekkâri, *Nefhu't-Tîb*, 1968, 1: 439; Ebu'l-Fidâ, *el-Muhtasar*, 2: 207.

138 İbnü'l-Hatîb, *el-İhâta*, 2: 119.

139 Feth b. Hâkan, *Kalâ'idü'l-İkyân*, 106; İbnü'l-Hatîb, *el-İhâta*, 2, 119; İbnü'l-Ebbâr, *Hulleti's-Siyerâ*, 2, 55; Raphael Balini'ya, "el-İsbiliyyetü'l-İslamiye: Tarihuha es-Siyasi ve'l-İctimai ve's-Sekâfi", *el-Hadaratu'l-Arabiyyetü'l-İslamiye fi'l-Endelüs*, (Beyrut: Merkezû Dirasatu'l-Vahdetu'l-Arabiye, 1999), 1, 223.

140 Merâkûşî Mu'temid öldüğünde 51 yaşındaydı der. Merrâkûşî, *Mu'cib*, 208.

141 İbn Hallîkân, *Vefâyât*, 5, 37; Mekkâri, *Nefhu't-Tîb*, 1968, 4, 224.

142 Feth b. Hâkan, *Kalâ'idü'l-İkyân*, 109; İbnü'l-Hatîb, *el-İhâta*, 2, 119-120.

143 Feth b. Hâkan, *Kalâ'idü'l-İkyân*, 51-52; Mekkâri, *Nefhu't-Tîb*, 4, 245-246.

144 Merrâkûşî, *Mu'cib*, 158; Mekkâri, *Nefhu't-Tîb*, 4, 245-246; François René de Chateaubriand, *Hülasatu Tarihi'l-Endelüs İla Sukuti Girnata*, trc. Emîr Şekîb Arslan, (Mısır: Matbaatu'l-Menar, 1924), 83.

145 Eşbah, *Tarihu'l-Endelüs*, 54.

146 Tuud, *Benu Abbâd*, 213.

147 Mekkâri, *Nefhu't-Tîb*, 1968, 1: 102; Tuud, *Benu Abbâd*, 216; Muhammed bin Abud, *et-Tarihu's-Siyasi ve'l-İctimai li İşbîliye fi Ahdi Duvel-i'l-Tavâif*, 1. Bs (Fas: Metabiu's-Şuyuh, 1983), 106.

148 Tuud, *Benu Abbâd*, 219.

149 Muhammed Bakır Hüseyini, *Tetavver en-Nukudu'l-Arabiyyetü'l-İslamiyye*, 1. Bs (Bağdat: Matbaatu Darû'l-Cahid, 1969), 53.

150 Emin Tevfik Tibi, *Dirasatu ve Buhusu fi Tarihi'l-Mâğrib ve'l-Endelüs*, 1. Bs (Mısır: Dâru'l-Arabiyyetü'l-Kitab, 1997), 2: 329.

döneminde basılan dirhem ve dinarlar üzerinde emîrin ismi yazılmıştır.<sup>151</sup> Abbâdîlerden Mu'tazid ve oğlu Mu'temid kendiadınaparabastırılmıştı.<sup>152</sup>

Abbâdîler döneminde devletin ekonomik faaliyetleri genel anlamda ziraat, sanayi ve ticaretten oluşuyordu. İşbîliye'de Endülüs'ün en zengin zeytin üretimi ve zeytin ticareti yapılmaktaydı.<sup>153</sup> Ayrıca iklimin uygunluğundan dolayı çok farklı meyve ve sebzeler yanında pamuk gibi zirai ürünler yetiştirildi.<sup>154</sup> Bunun dışında İşbîliye'de narenciye, biber, çeşitli çiçekler, ağaçlar, şeker kamişi gibi birçok bitki yetiştirdi.<sup>155</sup> İşbîliye'de sanayi ürünü olarak musiki aletleri, nakış işleme, dekorasyon ve tasvirler yapılmıştı. Bunlar Endülüs ve diğer bölgelerde müşterileri bulmaktaydı. Ayrıca şeker kamişi ve kuru meyve türleri de yetiştirilmekte ve satılmaktaydı.<sup>156</sup>

Abbâdîler döneminde İşbîliye, etrafi taştan yapılmış surlarla çevrili Endülüs'ün en güzel şehriydi.<sup>157</sup> Burası çok sayıdaki köyü, kasabası, geniş verimli arazileri ve mükemmel bahçeleriyle Endülüs'ün zengin ve gözde şehirlerinin başında gelmektediydi.<sup>158</sup> İşbîliye'de de Endülüs'ün genelinde olduğu gibi evler genellikle Şam mimarisine göre inşa edildi. Abbâdîlerin başkenti olan İşbîliye halkı neşe ve eğlenceleriyle meşhur, hayat tarzı olarak da insanların enrahatlarıydı.<sup>159</sup>

Endülüs'ün genelinde olduğu gibi İşbîliye'de de eğitime çok önem verilmektedir. Eğitim dili Arapçaydı ve çocukların eğitime Kur'an'ı Kerim, tecvit ve diğer temel dini bilgiler dersleriyle başlardı. Yükseköğretimde de tefsir, hadis, fıkıh, felsefe, tarih, nahiv, dil bilgisi ve şiir gibi dini bilimler ve fen bilimleri öğretilirdi.<sup>160</sup> Şiir eğitimi İşbîliye'de en az hadis, tefsir, fıkıh kadar önem verilen bir alandı. Başta emîrlər olmak üzere insanlar şire büyük rağbet gösterirlerdi. İşbîliye'de önemli şairler yetişmiştir. Vezir Ebû Cafer b. el-Ebbar,<sup>161</sup> vezir Ebûbekir b. Lubâne ve İbn Hamdîs önemli şairlerindendi.<sup>162</sup> Aynı şekilde vezir Ebû Velid b. Zeydûn, İbn Ammâr<sup>163</sup> ve Ebû Bahr Abdussamed<sup>164</sup> de dönemin başta gelen önemli şairleri arasında sayılmalıdır.<sup>165</sup> Abbâdî emîrlерinden Mu'tazid ve Mu'temid, Mu'temid'in oğlu Yezid er-Râdî de önemli şairlerindendi. Ayrıca Mu'tazid'in eşiyle Mu'temid'in eşi de (Rumeykiyye) önemli kadın şairlerdendi.<sup>166</sup> Bunların yanında Mu'temid'in kızı Buseyne de aynı şekilde mahir şair ve edebiyatçılardandı.<sup>167</sup> Abbâdî emîrleri şairlere çok önem verdikleri için sarayda Daru's-Şuarâ adında şairlere has bir mekân bulunmaktadır.

Bütün Endülüs'te olduğu gibi İşbîliye'de de müziği çok ileri bir noktadaydı. Eğlencelerde müzik aletleri çalınır, şarkılar söylenirdi. Abbâdîlerin başkenti olan İşbîliye, müziği aletleri yapımında ün kazanmış ve bunların ihracı konusunda parlak bir ticari pazar oluşturmuştur.<sup>168</sup> İşbîliye, yalnızca müzik aletlerinin imalat ve satışı değil icrası anlamında da çok önemli yere sahipti. Burada erkek ve kadın şarkıcılar bulunmaktaydı. Hafsa binti Hamdun bu dönemdeki önemli şarkıcılardandı.<sup>169</sup> Şehrin bu özelliğinden dolayı, "İsbîliye'de bir âlim ölse kitapları Kurtuba'da satılır. Kurtuba'da bir müzisyen ölünce de müziği aletleri İşbîliye'de müsteri bulur." denilmiştir.<sup>170</sup>

151 Atif Mansur Muhammed Ramazan, *en-Nukudu'l-İslamiyyetun ve Ehemmiyetuha fi Diraseti T-Tarih ve'l-Asar ve'l-Hadaratu'l-İslamiyye*, 1. Bs (Kahire: Mektebetu Zehra's-Şark, 2008), 88-89.

152 Don Francisco Codera Y Zaidin, *Taratado Numismatica Arabigo-Espanola*, 1. Bs (Madrid: Libreria De M. Murillo, 1879), 136-137-138.

153 Ebû Abdillâh Muhammed İdrîsi, *Kitabu Nûzhetü'l-Müştâk fi İhtirâki'l-Âfâk*, 1. Bs (Kahire: Mektebetu's-Sakafeti'd-Diniyye, 2002), 540.

154 Himyeri, *Ravzü'l-Mi'târ*, 59.

155 Mekkâri, *Nefhu'l-Tib*, 1968, 1: 200; Provençal, *Hadâratu'l-Arabiyye*, 16; Falentina Süleyman Affane, *Memleketu İşbîliye Zamani Beni Abbâd ve Alakatihim ed-Dahiliye ve'l-Hariciye* (Yüksek Lisans Tezi, Camiatu'l-Necâh el-Vataniye Kulliyeti Dirasetu'l-Ulya, 2002), 29.

156 Himyeri, *Sifatu Cezîretu'l-Endülüs*, 18-22; Affane, *Memleketu İşbîliye*, 29.

157 Himyeri, *Ravzü'l-Mi'târ*, 59.

158 Emîr Şekîb Arslan, *el-Hulelü's-Sündüsiyye fi'l-Ahbâr ve'l-Âsâri'l-Endelüsiyye*, 1. Bs (Lübnan: Daru Mektebetu'l-Hayat, 1939), 1: 198-199.

159 İdrîsi, *Nûzhetü'l-Müştâk*, 540.

160 Philip Khuri Hitti, *Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi*, trc. Salih Tuğ, 1. Bs (İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1981), 3-4: 802-803.

161 İbn Hallikân, *Vefâyât*, 1: 141-142.

162 İbn Beşkûvâl, *es-Sila*, 1: 455-297-428; İzam, *Mu'temid*, 22.

163 Provençal, *Hadâratu'l-Arabiyye*, 46.

164 İzam, *Mu'temid*, 31.

165 Humeydî, *Cevvetu'l-Muktebis*, 590.

166 Mekkâri, *Nefhu'l-Tib*, 1968, 1: 440; Palencia, *Tarihu'l-Fikri'l-Endelüs*, 97; İzam, *Mu'temid*, 23.

167 Cuma, *Nisau mine'l-Endelüs*, 161; İzam, *Mu'temid*, 23.

168 Hitti, *Siyasi ve Kültürel İslam*, 3-4: 951; Tuud, *Benu Abbâd*, 247-248.

169 Cuma, *Nisau mine'l-Endelüs*, 17.

170 Makkâri, *Nefhu'l-Tib*, 1, 182, 208; C. Ersin Adığuzel. İşbîliye'nin *Endülüs'ün Siyasi ve Kültürel Tarihindeki Yeri ve Önemi*. İstanbul

Abbâdî emîrleri şehirlerin imar edilmesi anlamında, birbirinden ihtişamlı saraylar, çarşilar, şehir surlarıyla yönetimleri altındaki bölgelerde güvenli ve müreffeh bir ortam oluşturmaya çalışmışlardır. Nitekim Endülüs'e davet edilen Yusuf b. Tâşfin bir kaç gün İşbîliye'de ağırlanmış,<sup>171</sup> Mağrib'te büyük ve güçlü bir devlete sahip olduğu halde, burada gördüğü güzelliklere hayran kalmıştır.<sup>172</sup>

## Sonuç

Endülüs Emevî Devleti'nin yıkılışıyla Endülüs'te mülükü't-tavâif adıyla birçok devlet ortaya çıkmış, Ebû'l-Kâsim Muhammed de 1023 yılında İşbîliye merkezli Abbâdîler Devletini kurmuş devletin sınırlarını genişletmek için Müslüman komşularıyla mücadeleye girmiştir. O, diğer mülükü't-tavâif emîrlerinin topraklarını ele geçirerek devletin sınırlarını genişletmiştir.

Devletin ikinci emîri olan Mu'tazid döneminde, Runde, Leble, Şeltîş gibi birçok şehir alınarak Abbâdî Devleti sınırları iyice genişletilmiştir. Mu'tazid döneminde Abbâdîler Devleti Endülüs'te mülükü't-tavâif arasındaki en geniş alana sahip ve aynı zamanda en güçlü devlet haline gelmiştir.

Mu'tazid hem gaddarlığıyla hem de dehasıyla ön plana çıkan bir hükümdar olmuştur. Abbâdîler, mülükü't-tavâif'en büyüğü olmalarına rağmen diğer komşuları gibi Kastilya-Leon Krallığı'na haraç vermişlerdir. Mu'tazid, askeri gücünü Müslüman emîrliklere karşı kullanmış, Hıristiyan krallıklarla savaşmayı göze alamayıp onlara vergi/haraç vererek ayakta kalmaya çalışmıştır.

Abbâdî Devleti'nin üçüncü ve son emîri Mu'temid döneminde bir taraftan Hıristiyan Kastilya-Leon Krallığı'na vergi verilirken öbür taraftan Müslüman komşularla savaşarak devletin sınırlarının genişletilmesi devam ettiler. Ancak Mu'temid döneminde Zünnûnîlerin egemenliğindeki Tuleytula'nın Hıristiyanların eline geçmesi Endülüs'te büyük bir korku ve endişe meydana getirmiştir. Bölgede iyice güçlenen Kastilya-Leon Krallığı Tuleytula'yı alıp Müslüman Endülüs'e çok büyük bir darbe vurmuş, devamında da Hıristiyanlar Müslümanlara ait merkezi şehirleri kuşatmaya başlamışlardır. Bu dönemde Abbâdî emîri Mu'temid, Müslümanların topraklarının hızla Hıristiyan işgaline uğrayacağı endişesiyle diğer emîrlerle de görüşerek Mağrib'teki Murâbitlardan yardım talebinde bulunmuştur. Bu talebin devletinin sonu olacağının endişesine rağmen bir anamda Hıristiyanlara karşı Mağribli Müslümanları tercih etmiştir. Nitekim Yusuf b. Tâşfin önderliğindeki Müslümanlar Zellâka Savaşı'yla Endülüs tarihinde dönüm noktası olarak değerlendirilen bir başarı elde etmişlerdir. Ancak bunun ardından yaşanan gelişmeler de Endülüs'teki mülükü't-tavâif'in sonunu getirmiştir, bölge Murâbitlara bağlanmıştır. Haçlı işgaliyle karşı kalan Endülüs'te Murâbitların mücadeleyle başlayan yeni süreç sayesinde birkaç yüzyıl daha Müslümanlar varlıklarını devam ettirme şansına sahip olmuştur. Bu tarihi sürecin başlangıcında Mu'temid'in kararları ve ortaya koyduğu askeri destek önemli bir yer tutmuştur.

Abbâdîler 68 yıl gibi kısa bir süre hüküm sürdürmelerine rağmen Endülüs için önemli bir yere sahip olmuşlardır. Kendi dönemlerinde bir yandan Müslüman komşularıyla mücadele ederken diğer yandan da haraç ve vergiyle de olsa Hıristiyan krallıkların Endülüs'teki Müslüman topraklarından uzak tutulmasına çalışmışlardır.

Abbâdîler kültürel alanda da ön plana çıkan bir devlet olmuş, bu dönemde eğitim ve öğretime önem verilmiştir. İşbîliye, Abbâdîler hâkimiyetinde kültürel alanda en parlak dönemini yaşamıştır. Özellikle şiir alanında başta Abbâdî emîrleri olmak üzere birçok şair ön plana çıkmıştır. Bu dönemde sarayda yapılan eğlencelerde şairler maharetlerini sergilemişler, burada Endülüs ve İslam kültür tarihi açısından çok önemli şairler yetişmiştir. Bunun yanı sıra Abbâdî emîrleri birbirinden ihtişamlı saraylar yaptırmış ve İşbîliye'yi dönemin en güzel şehri haline getirmiştir.

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı YL Tezi. İstanbul: 2008, 74.

171 Müellifi Mechûl, *Hulelu'l-Mevsiyye*, 52.

172 Merrakuşî, *Mu'cib*, 191, 199; Adıgüzel, *Yusuf b. Taşfin*, 114.

## Kaynakça

- Abud, Muhammed bin. *et-Tarihi's-Siyasi ve'l-İctimai li İslâmiye fi Ahdi Duvelü'l-Tavâif*. 1. Bs. Fas: Metabiu's-Şuyuh, 1983.
- Adıgüzel, Adnan. "Mağrib ve Endülüs'ü Birleştiren Lider Yûsuf b. Tâşfin". *İstem*. 32 (2018): 231-257.
- Affane, Falentina Süleyman. *Memleketu İslâmiye Zamani Beni Abbâd ve Alakatihim ed-Dahiliye ve'l-Hariciye*. Yüksek Lisans Tezi, Camia-tu'l-Necâh el-Vataniye Kulliyeti Dirasetu'l-Ulya, 2002.
- Balini'ya, Raphael. "el-İsbiliyetu'l-İslamiye: Tarihuha es-Siyasi ve'l-İctimai ve's-Sekafi". *el-Hadaratu'l-Arabiyyetu'l-İslâmiye fi'l-Endelüs*. 2. Bs. 1. Beyrut: Merkezu Dirasatu'l-Vahdetu'l-Arabiye, 1999.
- Chateaubriand, François René de. *Hülasatu Tarihi'l-Endelüs İla Sukuti Gîrnata*. Trc. Emîr Şekîb Arslan. 2. Bs. Misir: Matbaatu'l-Menar, 1924.
- Codera Y Zaidin, Don Francisco. *Taratado Numismatica Arabigo-Espanola*. 1. Bs. Madrid: Libreria De M. Murillo, 1879.
- Cuma, Ahmed Halil. *Nisau mine'l-Endelüs*. 1. Bs. Beyrut: El-Yemame, 2001.
- Dabbî, Ahmet b. Yahya. *Buğyetü'l-Mültemis Fî Târihi Ricâli Ehli'l-Endelüs*. Thk. İbrahim Ebyari. 1. Bs, 2 Cilt. Kahire-Beyrut: Dâru'l-Kitâbu'l-Misri, Dâru'l-Kitabu'l-Lübânnâ, 1989.
- Dozy, Reinhart Pieter Anne. *El-Muslimune Fi'l-Endelüs*. Trc. Hasan Habeşi. 1. Bs, 3 Cilt. Kahire: El-Hey'etu'l-Misriyyetu'l-Ammetu Li'l-kitap, 1995.
- Dozy, Reinhart Pieter Anne. *Mülükü'l-Tavâif ve Nazrati fi Tarihi'l-İslam*. Trc. Kâmil Keylani. 1. Bs. Kahire: Hindavi, 2012.
- Ebu'l-Fidâ, İmâdüddîn İsmâîl b. Alî b. Mahmûd. *el-Muhtasar fi Ahbâri'l-Beşer*. 1. Bs, 5 Cilt. Misir: Dâru'l-Mearif, 1998.
- Eşbah, Yusuf. *Tarihu'l-Endelüs Fi Ahdi'l-Murabitin ve'l-Muvahhidin*. Trc. Muhammed Abdullah İnan. 2. Bs. Kahire: Mektebetu'l-Hancı, 1996.
- Feth b. Hâkan, Ebû Nasr. *Kalâ'idü'l-İkyân fi'l-Mehâsini'l-A'yân*. Thk. Hüseyin Haryuş. 1. Bs. Ürdün: Mektebetu'l-Menar, 1989.
- Feth b. Hâkân el-Kâysi. *Matmahu'l-Enfîs ve Mesrahu'l-Te'ennüs fi Mülehi Ehli'l-Endelüs*. Thk. Muhammed Ali Şevâbîke. 1. Bs. Beyrut: Müessesetu'r-Risale, 1983.
- Halis, Salah. *İsbiliye Fi'l-Karni'l-Hamis el-Hicri*. 1. Bs. Beyrut: Daru's-Sekafe, 1965.
- Harekât, İbrahim. "Bâce - TDV İslâm Ansiklopedisi". *TDV İslâm Ansiklopedisi*. Erişim: 12 Aralık 2021. <https://islamansiklopedisi.org.tr/bace--portekiz>.
- Himyerî, Muhammed b. Abdilmün'im. *er-Ravzü'l-Mi'târ fi Haberi'l-Aktâr*. Thk. İhsan Abbas. 1. Bs. Beyrut: Mektebetu Lübânnâ, 1975.
- Hitti, Philip Khuri. *Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi*. Trc. Salih Tuğ. 1. Bs, 4 Cilt. İstanbul: Boğaziçi Yayımları, 1981.
- Humeydî, Muhammed b. Fütûh b. Abdulla. *Cezvetü'l-Muktebis fi Tarihi'l-Ulemâi'l-Endelüs*. Thk. Beşar Avvad Ma'ruf - ve Muhammed Beşar Avvad. 1. Bs. Tunus: Daru'l-Ğarbi'l-İslami, 2008.
- Hüseyni, Muhammed Bakır. *Tetavver en-Nukudu'l-Arabiyyetu'l-İslâmiyye*. 1. Bs. Bağdat: Matbaatu Daru'l-Cahid, 1969.
- İbn Abdulla, Abdulaziz. *Tarihu'l-Mağrib el-Asri'l-Kadîm ve'l-Asri'l-Vasît*. Fas: PDF: Mektebetu's-Selam, Mektebetu'l-Mearif, t.y.
- İbn Bessâm, Ebû'l-Hasen Alî. *Ez-Zâhîre fî Mehâsini Ehli'l-Cezîre*. Thk. İhsan Abbas. 1. Bs, 2 Cilt. Beyrut: Daru's-Sekafe, 1997.
- İbn Beşkûvâl, Ebu'l-Kâsim. *Kitâbü's-Sîla fî'l-Târîhi E'immeti'l-Endelüs*. Thk. Beşar Avad Ma'ruf. 1. Bs, 2 Cilt. Tunus: Daru'l-Ğarbi'l-İslami, 2010.
- İbn Bulukkîn, Abdulla. *Müzekkârâtu'l-Emir Abdulla Ahîru Beni Zîrî bi Gîrnata*. Thk. Evariste Levi Provençal. 1. Bs. Misir: Daru'l-Mearif, 1955.
- İbn Ebu Dîmâr, Ebû Abdillâh Muhammed. *el-Mu'nîs fî Ahbâri İfrîkiyye ve Tûnis*. 1. Bs. Tunus: Tunus Devlet Matbaası, 1869.
- İbn Ebû Zer', Alî b. Abdulla. *El-Enîsu'l-Mutrib bi-Ravzi'l-Kirtâs fî Ahbâri Mülükî'l-Mağrib ve Târîhi Medîneti Fâs*. 1. Bs. Rabat: Dârû'l-Mansûr, 1972.
- İbn Haldûn, Abdurrahman Bi Muhammed. *Kitâbu'l-İber ve Divanu'l-Mübtede ve'l-Haber Fi Eyyami'l-Arab ve'l-Acem ve'l-Berber ve Men Asaruhum Mîn Zevi's-Sulatani'l-Ekber*. Suudi Arabistan: Beytu'l-Efkaru'd-Devliyye, t.y.
- İbn Hallîkân, Ebû'l-Abbâs Şemsüddîn Ahmed. *Vefâyâtü'l-A'yân ve Enbâ'ü Ebnâ'i'z-Zamân*. Thk. İhsan Abbas. 1. Bs, 8 Cilt. Beyrut: Daru Sadir, 1972.
- İbn Hallîkân, Ebû'l-Abbâs Şemsüddîn Ahmed. *Vefâyâtü'l-A'yân ve Enbâ'ü Ebnâ'i'z-Zamân*. Thk. İhsan Abbas. 1. Bs, 8 Cilt. Beyrut: Dâru Sadir, 1972.
- İbn Hayyân, Ebû Mervân. *el-Muktebes min Enbâ'i Ehli'l-Endelüs*. Thk. Mahmud Ali Mekkî. 2. Bs. Kahire, 1994.
- İbn İzârî. 1. Bs, 4 Cilt. Tunus: Daru'l-Ğarbi'l-İslami, 2013.
- İbn İzârî, Ebû'l-Abbâs Ahmed b. Muhammed. *el-Beyânu'l-Muğrib fî İhtisâri Ahbâri Mülükî'l-Endelüs ve'l-Mağrib*. Thk. Beşar İwad Ma'ruf - ve Mahmud Beşar İwad. 1. Bs, 4 Cilt. Tunus: Daru'l-Ğarbi'l-İslami, 2013.
- İbnü'l-Ebbâr, Ebu Abdullah Muhammed b. Abdulla b. Ebu Bekr el-Kudai. *Kitâbü'l-Hulleti's-Siyerâ*. Thk. Hüseyin Munis. 2. Bs, 2 Cilt. Ka-

hire: Daru'l-Mearif, 1985.

İbnü'l-Esîr, İzzeddin. *İslam Tarihi el-Kâmil fî t-Târîh*. Trc. Abdülkerim Özaydin. 1. Bs, 11 Cilt. İstanbul: Bahar Yayıncıları, 1991.

İbnü'l-Esîr, İzzeddin. *İslam Tarihi el-Kâmil fî t-Târîh*. Trc. Abdülkerim Özaydin. 1. Bs, 11 Cilt. İstanbul: Bahar Yayıncıları, 1991.

İbnü'l-Hatîb, Lisânüddin. *A 'mâlü'l-A 'lâm*. Ed. Ahmed Muhtâr el-Abbâdî - Seyyid Kesrevi Hasan. 1. Bs, 3 Cilt. Beyrut-Lübnan: Dârû'l-Kutubu'l-İlmîye, 2002.

İbnü'l-Hatîb, Lisânüddin. *El-İhâta Fî Ahbâri Ğîrnâta*. Thk. Muhammed Abdullâh Înan. 1. Bs, 4 Cilt. Kahire: Mektebetu'l-Hancı, 1974.

İbnü'l-Hatîb, Lisânüddin. *Tarihu'l-Mağribî'l-Arabi Fi'l-Asri'l-Vasit*. Thk. Muhammed Muhtar Ayyari - ve Muhammed İbrahim Kettani. 1. Bs, 3 Cilt. Fas: Daru'l-Kitap, 1964.

İbnü'l-Kerdebus, Ebu Mervan Abdulmelik b. Muhammed et-Tuzeri. *El-İktifa Fi Ahbari Hulefa*. Thk. Salih b. Abdullâh el-Ğamidi. 1. Bs. Suudi Arabistan: el-Camiatu'l-İslamiye, 2008.

İbnü'l-Kerdebus, Ebu Mervan Abdulmelik b. Muhammed et-Tuzeri. *Tarihu'l-Endelüs li İbni Kerdebus*. Thk. Ahmet Muhtar Abbâdi. 1. Bs. İskenderiye: Ma'hadu'd-Dirasatu'l-İslamiye, 1971.

İdrîsî, Ebû Abdillâh Muhammed. *Kitabu Nûzhetü'l-Müştâk fî İhtirâki'l-Âfâk*. 1. Bs. Kahire: Mektebetu's-Sakafeti'd-Diniyye, 2002.

Înan, Muhammed Abdullâh. *Devletü'l-İslâm fî'l-Endelüs*. 4. Bs, 4 Cilt. Kahire: PDF: Mektebetu'l-Hancı, 1997.

İzam, Abdulvehhab. *El-Mu'temid Bin Abbâd*. 1. Bs. Kahire: Hendavi, 2012.

Mekkâri, Şeyh Ahmed b. Muhammed. *Nefhu'l-Tîb Min Ğusni'l-Endelûsi'r-Râtib*. Thk. İhsan Abbas. 1. Bs, 8 Cilt. Beyrut: Daru Sadır, 1968.

Mekkâri, Şeyh Ahmed b. Muhammed. *Nefhu'l-Tîb Min Ğusni'l-Endelûsi'r-Râtib*. Thk. İhsan Abbas. 1. Bs, 8 Cilt. Beyrut: Daru Sadır, 1968.

Merrâküşî, Abdülvâhid. *el-Mu'cib fî Telhisi Ahbâri'l-Mağrib*. Thk. Muhammed Said Aryan. 1. Bs. Kahire, 1963.

Munis, Hüseyin. *Mealimu Tarihu'l-Mağrib ve'l-Endelüs*. 1. Bs. Kahire: Mektebetu'l-Usra, 1992.

Müellifi Mechûl. *Kitabu'l-Hulelü'l-Mevsiyye fî Zikri'l-Ahbâri'l-Merrâküşîyye*. Thk. Süheyl Zekkâr - ve Abdulkadir Zimâme. 1. Bs. Fas: Dârû'r-Reşad el-Hadise, 1979.

Nâsîrî, Ebu Abbas Ahmed b. Halid. *Kitabu'l-İstiksa li Ahbâri Duvelil'l-Mağribi'l-Aksa*. Thk. Cafer Nâsîrî - ve Muhammed Nâsîrî. 1. Bs, 9 Cilt. Fas: Daru'l-Kitap, 1954.

Özdemir, Mehmet. "Endülüs - TDV İslâm Ansiklopedisi". Erişim: 19 Aralık 2021. <https://islamansiklopedisi.org.tr/endulus>.

Özdemir, Mehmet. "İbn Abbâd, Ebû'l-Kâsim - TDV İslâm Ansiklopedisi". Erişim: 01 Temmuz 2021. <https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-abbad-ebul-kasim>.

Özdemir, Mehmet. "Yûsuf b. Tâşfin - TDV İslâm Ansiklopedisi". Erişim: 01 Temmuz 2021. <https://islamansiklopedisi.org.tr/yusuf-b-tasfin>.

Özdemir, Mehmet. "Zellâka Savaşı - TDV İslâm Ansiklopedisi". *TDV İslâm Ansiklopedisi*. Erişim: 14 Temmuz 2021. <https://islamansiklopedisi.org.tr/zellaka-savasi>.

Palencia, A. Gonzales. *Tarihu'l-Fikri'l-Endelüs*. Trc. Hüseyin Munis. 2. Bs. Kahire: Mektebetu's-Sekafetu'd-Diniyye, 1955.

Palomo, Maria Paz Torres. "İbn Hazrûn - TDV İslâm Ansiklopedisi". *TDV İslâm Ansiklopedisi*. Erişim: 26 Temmuz 2021. <https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-hazrun>.

Provençal, Evariste Levi. *El-Hadâratu'l-Arabiyye fi İspanya*. Trc. Tahir Ahmed Mekkî. 3. Bs. Kahire: Daru'l-Mearif, 1994.

Ramazan, Atîf Mansur Muhammed. *en-Nukudu'l-İslamiyyetun ve Ehemmiyetuha Fi Diraseti'T-Tarih ve'l-Asar ve'l-Hadaratu'l-İslamiyye*. 1. Bs. Kahire: Mektebetu Zehra'ş-Şark, 2008.

Sallâbî, Ali Muhammed. *Abbasiler Dönemi Murabîtlar Devleti*. 2. Bs. İstanbul: Ravza Yayıncıları, 2021.

Şeybani, Delile - Sümeyye, Karmît. *en-Nazmu's-Siyasiyyetü ve'l-İdariyye fî İşbîliye Hilali Asri Mülükü't-Tavâif*. Yüksek Lisans Tezi, Camia tu's-Şehid Hama Lahdar el-Vadi, 2017.

Tibi, Emin Tevfik. *Dirasatu ve Buhusu fî Tarihi'l-Mağrib Ve'l-Endelüs*. 1. Bs, 2 Cilt. Mısır: Dâru'l-Arabiyetu'l-Kitab, 1997.

Tuud, Abdusselam Ahmed. *Benu Abbâd Bi İşbîliye*. 1. Bs. Tetuan: Matbaatu Kerimadis, 1946.

Yalt, Sevgi. *Tavâif-i Mülük'tan Abbâdîler Devleti*. Yüksek Lisans Tezi, Eskeşehr Osmangazi Üniversitesi, 2022.

Yıldız, Hakkı Dursun. "Abbâdîler - TDV İslâm Ansiklopedisi". *TDV İslâm Ansiklopedisi*. Erişim: 14 Temmuz 2021. <https://islamansiklopedisi.org.tr/abbadiler>.

Zehebî, Şemstüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. *Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ*. Thk. Beşar Avvad Ma'ruf. 11. Bs, 27 Cilt. Beyrut: Müessese tu'r-Risale, 1996.

Zirîklî, Hayreddin. *el-A'lâm Kâmûsü Terâcîm li-Eşheri'r-Ricâl ve'n-Nisâ mine'l-'Arab ve'l-Müsta'rebîn ve'l-Müsteşrikîn*. 7. Bs. Beyrut: Daru'l-İlmu'l-Melayin, 1986.

## EXTENDED ABSTRACT

During the Umayyad period, Muslims conquered the Iberian Peninsula in the early 8th century. They later named this conquered region Andalusia. Between 711 and 1492, when Muslims dominated, Andalusia became an important geography where Muslims, Christians and Jews lived together. The period when Muslims were most strongly represented in the region and Islamization took place here was the period when the Andalusian Umayyad State was dominant. After the Damascus-based Umayyad State was destroyed by the Abbasids, Abdurrahman I went to Andalusia and founded a state in this region called the Andalusian Umayyad State. This state dominated Andalusia between 756 and 1031 and made the Islamic Civilization dominant in Andalusia. From the beginning of the 11th century, when this state entered the process of collapse, disintegration began in the Muslim-dominated region of Andalusia. In this process, small independent states were established in almost every city in Andalusia. In a small area of 300-400 thousand square kilometers in Andalusia, dozens of statelets called "mülükü't-tavâif" emerged, most of which consisted of a city or a castle. The Abbadid State is one of these states that emerged in the region.

In this study, the Abbadid State, one of these small states (mülükü't-tavâif), which ruled in Andalusia between 1023 and 1091, centered in İsbiliye, is discussed. This state was ruled by the judge of İsbiliye, Ebû'l-Kasim Muhammed b. Abbad in 1023, it is the largest of the mulûkû't-tawaif. Muhammed, the founder of the state, made efforts to expand his country until his death. When he died in 1042, he was succeeded by his son Ebû Amr Abbâd b., nicknamed Mu'tazid. Muhammed has passed. The Mu'tazid period was a period when the Abbadids were at their strongest and the borders of the state expanded. During the reign of Mu'tazid, he expanded the borders of his state by fighting against many neighboring emirates established in Andalusia such as the Birzalis, Eftasids, and Zirids, and as a result, he made his emirate the largest among the mulukû't-tawaif. When Mu'tazid died in 1069, his son Muhammed took over and took the nickname Mu'temid. Mu'temid captured Cordoba and further expanded the borders of his state. During this period, struggles with Christian states continued. In 1085, King VI of Castile Alfonso's capture of Tuleytula from the Zirids was a disaster for Muslims in Andalusia. This incident also caused Muslims to lose hope of dealing with the Christian states in the North. For this reason, Muslim dynasties gathered under the leadership of Abbadid emir Mu'temid and asked for help from the Almoravids established in North Africa. Almoravid State leader Yûsuf b. Tâşfin accepted their request for help and came to Andalusia. In the Battle of Zellaka in 1086, Yûsuf b. Muslims led by Tâşfin VI. They defeated the Crusader forces led by Alfonso. This victory was a very important turning point for Andalusian Muslims. Andalusia, which would come under Christian rule as early as the eleventh century, continued to be Muslim territory for several more centuries after this victory. During their reign in Andalusia, the Abbadids tried to develop Andalusia in every field. Although struggles in the political arena were generally fought among Muslims, Andalusia experienced a very bright period in the cultural arena. After ruling for 68 years, the Abbadids were eliminated by the Almoravids in 1091.

In this study, the emergence process of the state, its political activities and relations with neighboring states are discussed. In addition, the periods of Ibn Abbâd, Mu'tazid and Mu'temid, the rulers of the state, and their political events were explained, and information was given about the administrative and socio-cultural life of the Abbadids.

In our country, sufficient studies have not been conducted on the Abbadids, who are from the tawaif-i mulûk. Information about this state generally does not go beyond small chapters in books and encyclopedia entries. This therefore causes this period to be under-recognised. Although the life of this state was short, 68 years, there was a bright period for Muslims in Andalusia during this period.

In this study, starting from the oldest sources that provide information about the period we are examining, we tried to examine other works written today as much as we could and the subjects were discussed within this framework. In the study, it was tried to benefit from the studies of Westerners (orientalists/orientalists) as much as possible, as well as many works written in this field in the Islamic world.

Clarifying this period, about which there are not many studies, is important for Andalusian Islamic History. It is extremely important to investigate this state, which was established in an important region such as Andalusia, which hosted the Islamic Civilization for centuries. This study is intended to serve as an example for future studies on the history, characteristics and activities of the Mülükü't-Tevâif states established in Andalusia.